

Nr. 1 marts 2023 21. årgang

Vajsenhusianerbladet

udgivet af foreningen

DET GODE MINDE



*Bestyrelsen
og
Redaktionen
ønsker
alle
medlemmer
en god påske
og pinse*



Smørrebrød, kaffe eller
sodavand til alle fremmødte,
som har betalt kontingent.
Tilmelding til generalforsamling
senest d. 11. april 2023 til
Michael Mattsson

Det Gode Minde

afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 20. april 2023 kl. 18.30.

Det kgl. Vajsenhus, Festsalen

- Valg af dirigent**
- Beretninger** fra formand, webmaster, redaktør og aktivitetsudvalg
- Regnskab**
 - Regnskab 2022 DGM Forelæggelse til godkendelse
 - Regnskab legat 2022 forelægges til efterretning
 - Gennemgang af investeringer
 - Budget 2023 fremlægges
 - Fastsættelse af kontingent: Op til 13 år efter endt skolegang: 100 kr. Derefter 175 kr.
- Indkomne forslag**
Vedtægtsændring § 20 (se side 10)
- Valg**
 - Formand
Michael Mattsson, villig til genvalg
 - Bestyrelsesmedlemmer
Ditte Rødgaard - villig til genvalg
Hanne Presutti— villig til valg
Per Brynoldt - villig til valg
 - Suppleanter til bestyrelsen
vacant
 - Redaktør
Birgitte Tøjberg, villig til genvalg
 - Redaktørsuppleant
Ditte Rødgaard - villig til valg
 - Ekstern revisor: vacant
 - Kritisk revisor:
Ulrich Carlsen, villig til genvalg
 - Kritisk revisorsuppleant:
Rene Fleischer, villig til genvalg.
 - Aktivitetsudvalg: Jørgen Østergaard, Birgitte Tøjberg og Jane Haslund - villige til genvalg
- Evt.



Vajsenhusianernes
Forening
Det Gode Minde

Mobilepay. 49 24 29
Reg. nr. 1551
Konto nr. 1020390
Pbs.nr. 85801155
Debitor grp. 00001
Kundenr. 05637082
www.detgodeminde.dk

Formand:

Michael Mattsson årg. 77
Bellmannsgade 9, 3.tv
2100 København Ø
Mobilnr. 51 23 53 11
mail:
michael.mattsson@detgodeminde.dk

Næstformand:

Niels Danhøj årg. 90
Valbygårdsvej 79, st.tv
2500 Valby

Kasserer:

Ditte Rødgaard årg. 76
Hovedgaden 64 D
4140 Borup
Mobilnr. 40 40 34 22
Mail:
Ditte.rodgaard@detgodeminde.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Hanne Presutti årg. 56
Mariehøj 66
2610 Rødovre
Mobilnr. 20 95 42 75
Mail:
Hanne.presutti@detgodeminde.dk

Webmaster:

Henrik Haslund årg. 70

I dette nummer kan du læse...

Annonce for Generalforsamling	1
Redaktøren skriver	2
Referat fra stiftelsesfest.....	3 og 4
Referat af banko og annonce for gamlelevdag	5
Jørns indlæg	6, 7 og 8
Referat af bowlingarrangement.....	9
Vedtægtændringer.....	10
Budget 2023	11
Diverse	12

Redaktøren skriver....

Så er det igen tid til blad - og et på 12 sider. Det er jo skønt. Vi har en veloverstået stiftelsesfest bag os, foråret er lige om hjørnet, og i marts mødes 20 af os til Miss Saigon. Det glæder vi os til.

I dette blad kan I - igen- læse et indlæg fra flittige Jørn. Til festen havde vi igen fornøjelsen af at høre lidt fra Jørns meget spændende liv. Det skal opleves.

Vores tradition med møde i skolegården med alle gamle elever, der stadig kan finde vej derind, fortsætter vi med. Det er et fint arrangement, hvor bestyrelsen stiller op med snacks og drikkevarer, og så går snakken på kryds og tværs. Skriv det ind i kalenderen, så ses vi der.

Først er der dog generalforsamling, og hvis I vil have indflydelse, er I nødt til at møde op, ellers ved man ikke, hvem der kan "køre med klatten" og bestemme vilde ting.

Selv sidder jeg nu i aktivitetsudvalget og arbejder kraftigt på at flytte Stiftelsesfesten nærmere byen. Nu ser vi, hvad bestyrelsen siger til mit forslag.

Jeg personligt ønsker jer alle godt helbred og et lunt forår.

Skrevet af redaktøren.



**Fra
hele
Bestyrel-
sen
til alle jer**

Ansvarshavende redaktør: Birgitte Tøjberg - Jacobys Allé 12, 1806 Frb. C -
Mobil.nr 2279 1806, mail:birgitte.toejberg@detgodeminde.dk
I redaktionen: Ditte Rødgaard årgang 76 - 4040 3422

Referat fra stiftelsesfest - mest i billeder

Årets stiftelsesfest blev igen holdt i januar i Restaurant Bellahøj. Der har vi nu været en årrække, og i år var det 165 års fest, så der var gjort lidt mere ud af det. Desværre var deltagertallet kun 48, men til gengæld var det de seje, trofaste medlemmer, som sætter stor pris på denne årlige fest.

Min egen årgang kom for første gang med til stiftelsesfesten efter vores 25 års jubilæum, så det er 28 år siden. Dengang var vi de yngste og var meget imponerede over de ældre årgange fra 53 - 58, de var flittige på dansegulvet, og det er de stadig. Og vi er stadig nogle af de yngste deltagere. Der er simpelthen ikke tilgået ret meget ungt blod efter os, og det er jo kedeligt.



I år var der dækket med fine buketter i blå farver, men når man kun er 48 i det store rum, er der langt mellem de runde borde. Vi fik en 4 retters menu, forret, mellemret, hovedret og dessert. Smag og behag er jo forskellig, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Dog var min favorit hummerbisquen, og desserten var også meget velsmagende.

Traditionen tro bød formanden velkommen og udråbte Søren Sloth til toastmaster, hvilket er et godt valg. Han er altid god for en frisk anekdote, som han leverer med stor præcision. Det er dejligt, at vi har sådanne personligheder i vores



Her ses et ad de flotte, runde borde.

kreds.

Snakken gik lystigt ved bordene, og under middagen blev vi underholdt på hyggelig vis af Pilmarks Trio. De skulle senere på vanlig vis spille op til dans.

Vi havde fået stillet i udsigt, at der ville være et særligt musikalsk indslag i anledning af den runde fødselsdag,



Vores afslappede formand byder velkommen

Referat fra stiftelsesfest *fortsat*



Aftenen fortsatte, og der var en dejlig stemning, men med de årgange, vi har deltagere fra, må man jo erkende, at der er ikke mange tilbage efter kl 23.

Der var fin plads på dansegulvet, og man kunne få næsten alt, hvad man kunne ønske sig i baren.



Det var ingen ringere end Kurt Ravn, som med sin helt fantastiske pianist Carl Ulrik Munk-Andersen leverede dejlig underholdning fra øverste hylde. (Personligt bookede jeg dagen efter billetter til deres julekoncert i Holmens kirke 5.12.23).

Til slut et billede af vores toastmaster og fanen



Referat af Banko 2022

Efter 2 års Coronapause fik vi så endelig lov til at afholde DGM's årlige bankospil.

Traditionen tro foregik det i gymnastiksalen, men ulige de andre år, hvor jeg har deltaget, var gymnastiksalen næsten fuld. Jeg har aldrig set så mange deltagere som i år, og der var god stemning hele vejen igennem.

Der var de sædvanlige 6 spil, hvor hovedgevinsten var den store julekurv.

Der har altid været nogle familier, som trækker de fleste gevinster hjem på en bankoaften. Jeg kan næsten sige traditionen tro, så var det også sådan i år. Julekurven gik til sådan en heldig familie, som ses på billedet. Vi fik desværre ikke navnet på den heldige vinder.

Der var en del præmier i det amerikanske lotteri i år, dels fordi der havde været købt præmier ind til sidste år, som ikke blev brugt, da banko blev aflyst en uge før afholdelsen, men også fordi John Brun havde bidraget med 6 julekurve fra den stiftelse, som han er deltager i. Vi sender en stor tak til Frimurerne.

Alt i alt en rigtig god aften med god stemning, og vi fik meget ros for det gode arrangement.

På bestyrelsens vegne Ditte Rødgaard



Gammel elevdag

Det kongelige Vajsenhus og Det gode minde har den glæde at invitere jer til forårs/sommer Gammel elevdag-arrangement

**Det er lørdag d. 13/5 2023 kl. 14-17
selvfølgelig på skolen.**

Der vil blive serveret kaffe, the, snacks, øl, vin og vand. Da det er et arrangement for alle udgåede elever fra Det kongelige Vajsenhus, er det en god mulighed for at gribe fat i gamle klassekammerater, som ikke er medlemmer af Det gode minde og mødes med dem i de gamle rammer.

Derfor - grib fat i jeres gamle klassekammerater og aftal, at I mødes på skolen den dag. Vi håber, at vejret er lige så meget i festhumør som os andre, og at fr. Lind har lyst til at vise sine friske grønne klæder.

Bestyrelsen

En gammel Vajse fortæller

Lørdag d 21 januar 2023 var det igen muligt for os at holde den årlige stiftelsesfest på Bellahøj. Nu har vi endelig - tror vi - lagt Coronabølgen bag os, så vi er tilbage i det normale. Vores formand gav os en orientering om stort og småt og opfordrede os alle til også at komme til den årlige generalforsamling i april!!

Husorkestret spillede dejligt som altid, og Kurt Ravn sang smukt og fik os med på gammelkendte sange. Blandt talerne var jeg – en ældre Vajse – som kunne fortælle lidt om ting og forhold gennem livet. Redaktøren bad om en gentagelse her i bladet ud fra stikordene, så her kommer lidt fra og om liv og levned.

Det hele begynder i 1932 i Hvidovre. Morfar og mormor havde bygget et rødstenshus, hvor mine forældre boede på 1. sal. Husene skød op på vejen, men manglede stadig vandforsyning, kloak og el. Det sidste blev indlagt 8 dage før min fødsel, men vand var fra brønd i haven!



4 år gammel mistede vi min morfar og far indenfor en måned. Enkerne flyttede med min søster og mig til en lejlighed i Valby, tæt på stationen. Huslejen var kr 48,50 og forblev sådan i ret mange år. Det var – og er – store boligblokke mellem Vigerslev alle og Lyshøjgaardsvej. Dog i et åbent område lå gården Lyshøj stadig. Hver morgen drev man køerne fra stalden ad Lyshøjgaardsvej til græsning. Gården blev dog hurtigt revet ned og blev afløst af nok en boligblok. Min mor arbejdede på fabrik, og vi børn kom i børnehave i en ret stor lejlighed med ca 75 børn! Frk Clausen var en myndig dame, hvilken uden tvivl har været nødvendigt.

Mor søgte om vores optagelse på Vajsenhuset, hvor jeg begyndte 1. april 1940. Det var en tur med flere sporvogne, og det gav lidt udfordringer den 9. april med tyskere over det hele. 1. klasse med den elskelige frk Nielsen var en god indskoling. Der var flere lærere, og frk Silfwander huskede vi som skrap. Forstander Ottesen underviste også, og P.W. Degner, ansat i 1893 og 1913. Kontinuiteten blev holdt i hævd.

Tiden gik og en ung lærer kom til. - hr Ege, som vi var glade for, og han blev der længe. Krigen gjorde livet vanskeligere, også i skolen, men man gjorde sit bedste. Dog var alle materialer sparsomme og slidte. Derfor blev vi så gode til at læse gotisk skrift! Ja og bruge tavle og griffel. I krigens sidste måneder tvang et par voldsomme begivenheder skolen til at sende os hjem. Det var dels en kraftig ildkamp i Nr. Farimagsgade og bombningen af shellhuset, men også uforudsigelige likvideringer på åben gade fandt sted, så vi fik en ufri-villig ferie indtil 4 maj, men så gik turen tilbage til travlhed. Alt skulle nås inden sommerferien.

Det blev 1949 og skolen skulle forlades. Vi var unge med mod på livet. En ting havde vi tilfælles i klassen. Ingen af os

havde en far. Det drøftede vi tit, og vi sammenlignede os med andre, men jeg husker ikke et udtalt savn den gang. Tanker og refleksioner er så kommet senere i livet.

Et år på en anden skole gav realeksamen, men hvad så? Vajsenhuset havde ikke glemt os. Forstanderen Sv Schou-Jensen opfordrede mig til at søge hos Joseph Levin & Co, hvor en 7-8 Vajser allerede var ansat incl direktøren, og sådan blev det.

Det var en stor produktvirksomhed, hvor jeg beskæftigede mig med metaller. Kontormiljøet var ganske konservativt. Det var 1950. Tænk - en dag skete det, at en kontorelev mødte uden slips! Skandale. Men man lærte meget, især, hvordan de voksne omgangsformer var, og hvorledes et hierarki var opbygget og fungerede. Der gik 3 år, og værnepligten kaldte.



En nordmand ansat i firmaet havde fløjet Spitfire i det norske flyvevåben. Han syntes, jeg skulle ansøge om pilotuddannelsen, nu man havde fået jetjagere, så det prøvede jeg og bestod prøverne. Det blev starten på mine 40 år i flyvevåbnet. En hård fysisk forskole, en flyveskole på Avnø, hvor man oplevede det store – at flyve solo. Den amerikanske våbenhjælp til NATO lande omfattede foruden materiel også uddannelse, så turen gik til USA, hvor det at blive amerikansk kadet var en udfordring. Psykisk hårdt med en fremmedartet disciplin, men det gik.

Forskellige flytyper, forskellige steder, og efter 20 måneder endte jeg i Arizona, hvor vi fløj jagerbomberen F-84, herhjemme kaldt Tordenjet. Foruden at flyve den øvede vi også med våbenbrug med kanoner, raketter og bomber, så vi var anvendelige i en eskadrille. Turen hjem gik med tog fra Arizona til New York – og så fly hjem.

Flyvevåbnet var blevet opbygget fra ingenting efter krigen til en styrke på ca 150 jet-fly. Det var unge folk, og det gik derudaf. Opgaven var Koldkrigen, altså forberedelse til det helt store, hvis det skulle komme. I tiden efter min pension har man været engageret flere steder i kamphandlinger, men det kom ikke på tale (heldigvis) under Koldkrigen. Jeg fløj Tordenjetten på Karup, men kom så til Ålborg for at flyve natjageren Meteor 11. 2 mand ombord - pilot og radarobservatør - der ledte piloten frem. En dejlig tid mest i mørke med svage nordlys over Skagerak og udrykninger efter fly, der kom for tæt på vores luftrum. En opgave som flyvevåbnet har haft i mere end 70 år!



Siden kom andre opgaver på andre flyvestationer, meget indenfor træning af piloter fra uddannelse i USA og før Eskadrilletjeneste. Også træning med raketter og missiler over Middelhavet og i Libyen, hvor USA havde en stor luftbase. Det var før Ghadaffi! Men også arbejde med flyvesikkerhed og overlevelse efter evt havari. Det foregik til havs, men også helt i Thule på Grønland, hvor man gravede sig ned i sne-

en på indlandsisen og overnattede.

I 70erne og 80erne var jeg ofte kommentator ved de store Air Shows på flyvestationerne. Præsentation af vores kunnen var og er vigtig og skal fortælles til alle i et forståeligt sprog uden for meget ”flyverengelsk”. De senere år blev det mest styring af operationer, men jeg fik da lejlighed til et par ture med instruktør i F-16 for godt 40 år siden. Så længe har den tjent os. Ja det blev da flyvning med de allerførste jettfly til F-16, der endnu flyver hver dag.



Pensionen kom i november 1992, og hvad så? Historie og kunst i kirkerne fyldte en del i fritiden, men lidt ad andre veje fandt jeg mig som rejseleder hos Senior Rejser. Det blev til 14 spændende år. Det startede på Færøerne, som jeg kendte ret godt, men siden spredte sig til Østasien, Afrika og ”The Americas” fra Alaska i nord og til Falklandsøerne og Kap Horn i syd.



Fra redaktøren skal der igen lyde en stor tak til Jørn, fordi han altid er villig til at øse af sin store viden på en meget underholdende måde. Her kommer også en opfordring til alle jer medlemmer, der helt sikkert ligger inde med sjove historier - enten fra skoletiden eller senere hen i jeres liv. Bare send løs og fast til bladet, så bliver vi så glade.

100 grupperejser med mere end 2000 gæster blev det til. Virkeligt dejlig og lærerigt at møde så mange og så forskellige mennesker. At give alle en god tur med oplevelser var naturligvis opgaven, men man kom ikke sovende til den. Efter de 14 år i en alder af 74 var det tid til at stoppe. Og hvad så?

Selv uden arbejdet med rejserne viste det sig, at tiden alligevel blev fyldt ud. Mine kirker fyldte, emnerne er endeløse, når man tager fat, så foredrag og rundvisninger i stort set hele landet har grebet om sig. Nysgerrighed har altid været en del af mig, så bestyrelser, menighedsråd samt teatergruppe er krøbet ind i dagligdagen, men er nu under langsom afvikling efter de 90 år er passeret. Jeg prøver!

Alt dette ville ikke have været muligt uden min familie. Min kone Birgit har trofast fulgt mig i 67 år gennem talrige flytninger og kørt forretningen hjemme med vores 3 børn, der også har skiftet skoler. Vi har dem nu spredt på Fyn, Jylland og England, men holder kontakten også til de ligeså spredte børnebørn, og kontakten er ulige nemmere i dag end før. Elektronikken åbner jo for det hele - hvis man kan finde ud af det!

Så roen falder langsomt over vores lidt udbyggede sommerhus 150 meter fra Kattegat, hvorfra brændingen høres. Her har vi boet længere end noget andet sted og er faldet godt til ved roden af Sjællands Odde.

Jørn Nielsen

Rigtig god påske

Referat fra Bowlingaften

Vores bowlingarrangement fandt i år sted i DGI-byen, da sidste års tur til Valby var en katastrofe - mildt sagt. Alt fra baner til maden var under al kritik, så i år skulle vi helt sikkert et andet sted hen. DGI-byen har vi prøvet før, og det ligger jo dejligt centralt.



Derefter blev der sat hold, og spillet kunne begynde. Hver spiller med sin hånd - om jeg så må sige - man der mangler ikke gode råd og opbakning fra sofarækkerne. Der er altid nogen - jeg nævner ingen navne - der skal hentes, når det er deres tur.



Efter endt bowling gik turen til Frk. Barners kælder i Helgolandsgade, hvor vi blev bænket i et lokale fyldt med meget højrøstede jukefrokost-selskaber, så vi kunne næsten ikke føre almindelige samtaler ved vores bord. Maden var - så vidt jeg husker - god og rigelig.

redaktøren

Det levede helt op til forventningerne. Vi mødtes, fik lidt at drikke og snakkede, hvilket altid er hyggeligt.



Vedtægtsændringer - Generalforsamling

Vedtægtsændring: §20

Nuværende ordlyd:

Vajsenhusianernes forening DET GODE MINDE kan kun opløses, når $\frac{3}{4}$ af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 1 og højst 4 måneders mellemrum, stemmer herfor.

Foreningens formue anbringes i et legat, som bestyres af Det Kongelige Vajsenhus.

Legatet skal have samme formål som foreningen.

Forslag:

Vajsenhusianernes forening DET GODE MINDE kan kun opløses, når $\frac{3}{4}$ af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 1 og højst 4 måneders mellemrum, stemmer herfor.

Foreningens formue deles i to lige store dele. Den ene halvdel tillægges Det Gode Mindes Legat Fond med samme formål som det nu værende Fond. 1)

Den anden del overføres til en nyoprettet Fond, hvis formål er, via sociale arrangementer, at skabe og bevare sammenholdet imellem tidligere og nuværende elever ved Det Kongelige Vajsenhus.

1) Fondens formål:

At hjælpe udgåede elever fra Det Kongelige Vajsenhus med bl.a. boligstøtte, støtte under uddannelse og støtte i en øjeblikkelig nødsituation.

Legatuddeling

Der kan søges til mange formål fx studiehjælp, studierejse, hjælp til bolig eller af hvad art, det måtte være. Vi understreger, at legater **kun** kan søges af tidligere elever fra Vajsenhuset. HUSK at skrive i ansøgningen, hvornår du gik ud af skolen, samt CPR-nr, adresse og tlf. nr.

Ansøgningerne vil blive behandlet løbende af bestyrelsen

Ansøgningsskema kan rekvireres på Det Kgl. Vajsenhus 3393 0326,
hos DGM tlf.nr. 40403422
eller via vores hjemmeside www.detgodeminde.dk



Budget 2023

Konto nr.	Tekst	Budget 2022	Budget 2023
	Indtægter:		
1020	Modtagne gaver		
1023	Aktier-/investering		
1025	Aktieudbytte	70.000	70.000
1030	Kontingent	25.000	20.000
	Indtægter i alt	95.000	90.000
	Omkostninger:		
1320	Trykning af blad	12.000	13.000
1330	Distribution af bladet	2.000	2.000
	Indscanning af vajsenuhusianerbladet	20.000	20.000
		34.000	35.000
2209	Brandvagt DKV	2.000	2.000
2210	Legater	15.000	16.000
2212	Gaver og blomster	5.000	5.000
2213	Klassefester og jubilæer	3000	3.000
2214	Bestyrelsesmøder	7.000	7.000
2215	Generalforsamling	4.000	4.000
2222	Sommerudflugt	6.000	6.000
2223	Gl elevdag	4.000	4.000
2226	Cirkus revy/teater	5.000	7.000
2281	Bowling	7.000	5.000
2280	Bankospil	4.000	4.000
2283	Stilftelsesfest ulige år 2023		95.872
2284	Stilftelsesfest lige år 2022	70.000	
		132.000	193.000
2751	Det kongelige vajsenuhus	5.000	5.000
2754	Skattefri godtgørelser	25.000	25.000
2770	Småanskaffelser	1.000	1.000
2752	Honorar og lønninger	20.000	20.000
2800	Hjemmeside + software	2.500	2500
2812	Forsikring	5.000	10.000
2813+2830	Abonnementer + kontingenter (e-economic)	10.000	10.000
2814	Porto og gebyrer	2.000	2.000
2816	Bankomkostninger+ mobile pay	5.000	5.000
2817	Revisor	6.000	6.000
2819	Tele og internet	0	0
2820	Kontorartikler	2.500	3.000
2822	Tab på debitorer	1.500	1.500
2823	Reparation og vedligehold inventar	1.000	1.000
2824	Transport og parkering(taxi)	1.000	1.500
2825	Lagerleje/opbevaring af arkiv	9.000	11.000
2827	Andre bankomkostninger, NETs	3.000	3.000
4410	Bankrenter		
	Øvrige omkostninger i alt	99.500	107.500
	Samlede indtægter	95.000	90.000
	Samlede udgifter	265.500	335.500
	Resultat	-165.500	-245.500

Arrangementer

Lørdag d. 25. marts 2023

Kl. 15.00

Miss Saigon (udsolgt)

Torsdag d. 20. april 2023

Kl. 18.30

Generalforsamling

Lørdag d. 13. maj 2023

Kl. 14.00

Gammel elevdag

Afdøde medlemmer

Otto Herreborg– Olsen
årgang 57

Æret være hans minde



Nye medlemmer

Årgang 1986

*Pernille Bille
f. Dalgaard Rasmussen*

Hjertelig velkommen i Foreningen

PS. Her er plads til mange flere

Ansøgning om legat

En af vores fornemste opgaver er at hjælpe tidligere elever med økonomisk støtte til mange forskellige formål.

Er man studerende og skal på studietur eller købe dyre bøger, kan man få hjælp af vores forening.

Hvis man er kommet i en situation, hvor man har svært ved at klare en økonomisk krise, er der også hjælp at hente.

Ansøgningskemaet finder I på vores hjemmeside www.detgodemimde.dk

Mandagsmøde

Mandag d. 4. december 2023

Vi har kun fornøjelsen af et enkelt mandagsmøde på vores gamle skole, så derfor er det vigtigt at møde talstærkt op til gløgg og æbleskiver .

Vi ses