

Nr. 3 oktober 2021 119. årgang

Vajsenhusianerbladet

udgivet af foreningen



DET GODE MINDE



164 års stiftelsesfest

For 5 år i træk
Lørdag d. 22. januar 2022
Resturant Bellahøj

Bellahøj 20, 2700 Bellahøj

Tidspunkt:	kl 17.00
Program:	3 retters menu med vine s 8. Kaffe med avec
Underholdning:	Lars Pilmark med band
Medlem/ledsager:	pris: kr. 350
Yderlidere gæster	Pris: kr. 1100

Tilmelding senest 5. jan 2022 til Hanne Presutti



Vajsenhusianernes
Forening
Det Gode Minde

Mobilepay: 49 24 29 **NYT Nummer**
Reg. nr. 1551
Konto nr. 1020390
PBS:
Pbs.nr. 85801155
Debitor grp. 00001
Kundenr. 05637082
www.detgodeminde.dk

Formand:

Michael Mattsson
Bellmannsgade 9, 3.tv
2100 København Ø
Tlf. 51 23 53 11
Mail: michael.mattsson@
detgodeminde.dk

Næstformand:

Niels Danhøj
Valbygårdsvej 79.st.tv
2500 Valby

Kasserer:

Ditte Rødgaard
Hovedgaden 64D
4140 Borup
Tlf. 40 40 34 22
mail: ditte.rodgaard@
detgodeminde.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Hanne Presutti årg. 56
Mariehøj 66
2610 Rødovre
Tlf. 20 95 42 75
Mail: hanne.presutti@
detgodeminde.dk

John Brun
Askøgade 2, 3.th
2100 København Ø

Webmaster:

Henrik Haslund årg. 70

I dette nummer kan du læse...

Annonce for Stiftelsesfest.....	1
Redaktøren skriver	2
Indlæg fra Jørn Nielsen.....	3 og 4
Annonce for Banko	5
Referat fra sommer- stiftelsesfest.....	6 og 7
Diverse opslag.....	8



Redaktøren skriver....

Kære DGM'ere

Endnu et blad er på gaden, og igen har vi en dejlig artikel fra Jørn årg. 49. I kan glæde jer til at læse endnu et indlæg i næste blad fra denne usædvanligt sprudlende person. Han har oplevet så meget, og det er lidt sjovt, at de lærere, han nævner, har jeg også haft i min skoletid.

Vi mangler nogle friske kræfter i Aktivitetsudvalget, hvis det er noget for dig, så kom ud af busken. Jo flere aktive, jo bedre forening.

Jeg håber, vi ses til Banko, mandagsmøde i december og stiftelsesfest i januar.

Og selvfølgelig - Rigtig god jul til jer alle.

redaktøren



Pssst

Alle medlemmer under uddannelse - læg lige mærke til legatansøgning på s. 5.
Der er en god mulighed for at få lidt ekstra støtte.
Det kræver bare en ansøgning.

Ansvarshavende redaktør: Birgitte Tøjberg - Jacobys Allé 12, 1806 Frb. C -
Mobil.nr 2279 1806 mail:toejberg@hotmail.com
I redaktionen: Ditte Rødgaard årgang 76 - 4040 3422

Indlæg fra Jørn Nielsen årgang 49 nr. 3

Ved festen i juni holdt Jørn - man fristes til at sige som altid - en blændende tale. Jeg synes, at alle I, der var forhindrede i at deltage i festen, ikke skal snydes, så på opfordring sendte Jørn mig disse to indlæg. Tusind tak for det, Jørn.

redaktøren

EN VAJSE FRA 1905



Victor Cornelins blev født 1898 i Frederiksted på Sct. Croix - dengang Dansk Vestindien. Hans far Henri var "crucian", hans mor Sarah kom fra Sct. Martin, som ligger noget østpå, for at arbejde i huset i Frederiksted. De mødtes, og Henri, der var 21 år ældre end Sarah, har sikkert helt bjergtaget hende.

De blev gift, fik ret hurtigt 3 børn og så forlod han dem. Senere undersøgelser har vist, at han var gift 9-10 gange og blev far til næsten 40 børn!

Stakkels Sarah kæmpede hårdt for at holde familien "oppe" fra en kælderlejlighed, som jeg trods søgen ved mange besøg i byen ikke har kunnet finde, men mange lignende lejligheder ser stadig sølle ud.

Victor var en kvik dreng allerede ved skolestart, Skolevæsenet fik en ide - at sende kvikke børn til Danmark, uddanne dem til lærere, så de kunne undervise børnene på øerne. De udsendte danske lærere holdt sjældent længe på grund af sygdom. Malaria var udbredt og tog mange liv, så en indfødt måtte være bedre egnet.

Denne version beskriver Victor selv i hans egen selvbiografi, og den er en anden, end den, der for nylig har været beskrevet i dansk presse - se senere. Sarah accepterede Victor's rejse. Han mødte Alberta, de kendte ikke hinanden, og de blev sendt til København. Her blev de indkvarteret hos en familie i Vestergade. Da der samtidig var arrangeret en større udstilling i Tivoli om de danske bilande - Færøerne, Island, Grønland og Vestindien med opstilling af kulisser, udstyr og mennesker, fandt man, at 2 negerbørn med naturlig farve kunne vises der. Udstillingen varede 2-3 uger og var et tilløbsstykke. Især børnene. Negere havde man måske set i en geografibog, så børnene var udsat for folks uhæmmede nysgerrighed. Der skulle røres og tales til. Det passede ikke Victor, som også var nysgerrig og fór rundt i islandske og grønlandske udstillinger, når han skulle være på sin plads i Vestindien. Derfor byggede man et træbur, som børnene sad i, medens folket stod omkring. Snakken gik bl.a. på, at det var menneskeæderbørn, der sad der!

Husk det var 1905, tiderne var anderledes, og dog! Lidt efter år 2000 var jeg i Hanoi som rejseleder for en gruppe danskere. En af mine gæster var MEGET stor på alle led, så da de små og slanke vietnamesere så ham komme, var børnene de første, der kom rendende, siden hele familier. Der blev grint, peget og gået omkring ham. Det var nyt for dem, men unægtelig upassende for os andre.

Tivoli var hurtigt ovre og man fandt, at Det kgl.



EN VAJSE FRA 1905. *fortsat*

Vajsenhus måtte være en god skole for børnene. De blev sat i pleje hos en enlig dame og var der i flere år.

Desværre var livet heller ikke let for hende. Et sikkert mådeligt plejevederlag og ekstra arbejde har ikke gjort det lettere for hende og børnene. Skolen fandt dog – omsider – ud af, hvordan det var fat, og børnene blev flyttet.

Victor kom til skolens barnløse vagtmesterpar Niels og Abelone, der boede i kælderlejligheden ved porten, og her fik han det meget bedre. Vi gamle husker Niels fra gården og kælderen og Abelone som var tandplejeassistent hos fru Professorinde Hedvig Strømgren, der med myndig fod på hjulet borede i vores tænder!

Victor skriver ikke meget om Alberta, der desværre døde af infektion i 18 års alderen, men han fik Forstander Gandrup som værge, og det gik fint op gennem klasserne. Han fik en god ven og kammerat, der også kunne hjælpe med skolearbejdet. Han hed Svend Skov Jensen, og de holdt kontakten livet igennem, og Svend er vi mange, der har haft som forstander. De fulgtes ad til den efterfølgende præliminæreksamen.

Nu var Chr. Ottesen forstander, og han hjalp Victor ind på Jonstrup seminarium, hvorfra han blev lærer i 1919. I mellemtiden var Vestindien blevet solgt til USA, så det krævede lidt fodarbejde at få Victor godkendt til at kunne søge embede i Danmark, men det lykkedes, og han kom til Nakskov, hvor han begyndte som vikar og med tiden blev viceskoleinspektør. I hans 55 årige virke i Nakskov viste han også sine musikalske evner. Violin og harmonika var hans instrumenter, og som korleder var han kendt og eftertragtet. Senere holdt han utallige foredrag med musik overalt i Danmark. Ved et af disse havde jeg lejlighed til at møde ham og snakke Vajsenhus og Ottesen, som vi begge havde haft som lærer. Han var også glad for den unge lærer P.W. Degner, der blev ansat 1913, medens han gik på skolen. Tænk han spillede på AB's førstehold, så fodbold må også have haft en betydning dengang. Victor døde i 1985, men er ikke glemt. Ved Nakskovs byjubelæum i 2016 opsatte man skulpturer af historiske personer i Nakskov, og ved banegården står der en smuk bronzestatue af Victor Cornelins.

Skrevet af Jørn



Announce for Banko - arrangement



Årets bankospil på vores gamle skole løber af stablen

Torsdag d. 18. november kl. 18

Dørene åbnes kl. 17.30

Pris for 1 plade: 25 kr. - gennemgående i alle 6 spil.

Lodsedler til Amerikansk lotteri sælges i pausen efter 3. spil.

Der er som sædvanlig flotte præmier.

Til alle børn er 1. sodavand gratis.

Vand sælges.

Kaffe og the er gratis.

Hovedgevinsten er en flot julekurv med det meste til julemiddagen.

Mød talstærkt op - en mulighed for at mærke stemningen på vores gamle skole.



Legatuddeling

Der kan søges til mange formål fx studiehjælp, studierejse, hjælp til bolig eller af hvad art, det måtte være. Vi understreger, at legater **kun** kan søges af tidligere elever fra Vajsenhuset. HUSK at skrive i ansøgningen, hvornår du gik ud af skolen, samt CPR-nr, adresse og tlf. nr.

Ansøgningsfrist er den 30. april 2022 og den 31. oktober 2022

Ansøgningsskema kan rekvireres på Det Kgl. Vajsenhus 3393 0326,
hos DGM tlf.nr. 40403422
eller via vores hjemmeside www.detgodeminde.dk

Referat fra Stiftelsesfest



Var årets stiftelsesfest anderledes end den plejer? Både ja og nej.

På grund af corona lukkede fru Frederiksen samfundet ned i december 2020, og som konsekvens heraf valgte bestyrelsen at udsætte stiftelsesfesten til d. 12. juni 2021.

Det var meget anderledes at ankomme til stiftelsesfesten i dagslys, vise coronapas og være iklædt sommertøj. At stiftelsesfesten var flyttet et ½ år frem, viste sig ikke at have betydning på fremmødet. Vi var næsten det samme antal deltagere, som vi plejer. Dog var der nogen, som havde tilmeldt sig, men ikke mødte frem. Om det var fordi det var en forglemmelse vides ikke. Jeg er dog bekendt med en person, som havde glemt dagen og havde sat sig til at se fodbold, og som ankom midt i hovedretten.

Ellers foregik stiftelsesfesten, som den plejede. Vi fik som vanligt god mad og dejlige vine. Formanden holdt sin vanlige tale om, hvad der var foregået i det forgangne år.

Jørn Nielsen årgang 49 havde igen forberedt en rigtig god historie om Vajsenhuset, som han fremfører velforberedt og uden manuskript.

Kære Jørn, Tusind tak for alle de gode fortællinger, du kommer med, som er så godt fortalt og interessante. Jeg glæder mig hvert år til at høre, hvad du nu har at fortælle.

I år havde bestyrelsen valgt at udnævne Rene Flesicher til æresmedlem. Dette pga. de mange år, han har siddet i bestyrelsen som formand, næstformand, redaktør og nu som investeringsansvarlig, hvor han har forøget både foreningens og legatets formue.

Igen i år spillede Pilmarks band både under middagen og til dans bagefter.

Som underholdning havde aktivitetsudvalget valgt John Mogensen Live duo, der underholdt med John Mogensens sange. Om de fik sat ”fut i fejemøjet”, kan jeg ikke sige, men der blev sunget med på de fleste sange, og det er jo nok mere de gode tekster og den originale John Mogensen, der er årsagen hertil.

Efter middagen var der gang i fodsålerne, for trods sommervarmen var der mange på dansegulvet, og her er det oftest ikke de yngste årgange, der pryder dansegulvet.

Alt i alt vil jeg sige, at stiftelsesfesten var lige så god, som den plejer, og på trods af, at vi fremmødte i fuld sol og sommertøj, så var de fremmødte DGM’ere i feststemning, og som vanligt blev der snakket godt ved de forskellige borde. Tak for en god aften, og vi ses igen til stiftelsesfesten d. 22. januar 2022.

Ditte Rødgaard

Stiftelsesfest fortsat



Her ser vi formanden og tidligere formand René Fleischer, som bliver udnævnt til æresmedlem. Med ryggen til og i flot sommerkjole ses Ditte Rødgaard.



Her er et udsnit af de glade festdeltagere incl. ”fodboldtossen”

En lille smiley fra Ditte til personen, som så fodboldkamp, mens vi andre gik til bords og spiste forret.



Referat af Operettecruise

Den 14. august 2021 var vi 19 tilmeldte til Operettecruise på Københavns Kanal.

Sikke en oplevelse, dejlig musik, skønne sangere. Det lød pragtfuldt, og under broerne fik stemmerne endnu en tand op.

Alt i medens vi sejlede rundt i havnen, blev der præsentation af seværdighederne: Skuespilhuset, Operaen, 2 gange rundt i bassinet ved Amaliehaven, med Amalienborg og Marmorkirken i baggrunden.

Vi fik også en tur omkring Christianshavns Torv, og bag om B.& W. bygningerne.

Alt i alt en dejlig oplevelse, der sagtens kunne gentages. Regnen kom lige, som vi gik i land.

Skrevet af Hanne Presutti



Her ses de 2 dygtige sangere Line Juul Andersen og Thomas Storm

Kommende arrangementer

- Torsdag d. 18. nov.
2021 kl. 18.00
Banko
- Fredag d. 26. nov.
2021 kl. 20.00
”Oliver” på
Det ny teater
- Lørdag d. 22. jan
2022 kl. 17.00
Stiftelsesfest
- Mandag d. 6. decem-
ber 2021 kl. 19.00
Mandagsmøde

- Mandag d. 7. februar
2022 kl. 18.30
Debataften om § 20
I Festsalen
- Torsdag d. 28. april
2022 kl. 18.30
Generalforsamling
- Lørdag d. 21. maj
2022 kl. 14.00
Gammel elevdag

Nye medlemmer

Årgang 58: Per Brynoldt

Årgang 70: Jane Haslund

Årgang 74: Lisbeth Vøttrup



Menuen til stiftelsesfesten

Der er mulighed for at vælge mellem 2 forretter. Du skal ved tilmelding til Hanne oplyse, hvilken af forretterne, du ønsker.

De luxe Rejemad på hjemmelavet briochebolle toppet med stenbiderrogn
eller
Carpaccio af inderlår med tørrede tomater, frisesalat og olivenolie.

Kalvemørbrad i skiver med glaserede gulerødder,
selleripure, ristede kartofler, rødvinssauce og
vandmelonsalat med spinat,
fetatern og pinjakerner.
Der serveres 2 gange af hovedretten.

Hjemmelavet brownie med brombær og vaniljeis

Derefter kaffe med petitfour og avec
Og så er der bar med øl, vand, vin og drinks.



Afdøde medlemmer

Lillian Olsen årgang 37

