

Nr. 1, juni 2009 107. årgang

# Vajsenhusianerbladet

udgivet af foreningen



DET GODE MINDE



**ÅRETS SKOVTUR  
LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009**

**GÅR TIL DEN HIRSCH-  
SPRUNGSKE SAMLING  
MØDETID KL. 11.00 I ØSTRE  
ANLÆG,  
STOCKHOLMSGADE 20  
2100 KØBENHAVN Ø  
TILMELDING SENEST  
DEN 1. AUGUST**

Vi vil blive vist rundt af en af museets medarbejdere, som vil fortælle os om bl.a. de berømte Skagensmalerne.

Pris for deltagelse:

medlemmer og ledsager pr. person	Kr.	75,00
Ikke-medlemmer	Kr.	125,00
Børn under 18 år	Kr.	50,00

Efter rundvisningen vil vi følges til Caféen på Statens Museum for kunst, hvor foreningen vil være værter ved en let frokost. Herefter kan man besøge museets egne samlinger

Tilmelding på giro 102-0390, eller reg.nr.9570, konto 0001020390  
Kasserer Hanne Presutti, Mariehøj 66, 2610 Rødovre.

På gensyn i august.

Bestyrelsen

## Det Gode Mindes Generalforsamling Torsdag d. 23. april 2009

### Dagsorden:

- Valg af dirigent
- Formandens beretning
- Regnskab  
Forelæggelse til godkendelse  
Fastsættelse af kontingent for 2010
- Indkomne forslag ( Ingen )
- Valg  
Formand:  
Robert Bach-Fusager, årgang  
1993 (villig til genvalg)  
2 Bestyrelsesmedlemmer:  
John Brun, årgang 1977 (villig til  
genvalg)  
Ulrich Carlsen, årgang 1971  
(villig til genvalg)  
2 Suppleanter til bestyrelsen:  
Rene Fleischer, årgang 1988  
(villig til genvalg)  
Vakant  
Redaktør:  
Betti Damjanovska Berthou, år-  
gang 1993 (villig til genvalg)  
Redaktørsuppleant:  
Michael Aarøe-Ebersted, årgang  
1977 (villig til genvalg)  
Ekstern revisor:  
Bestyrelsen foreslår genvalg af  
Beier Revision  
Kritisk revisor:  
Jørgen Cervino, årgang 1952  
(villig til genvalg)  
Kritisk revisorsuppleant:  
René Fleischer, årgang 1988  
(villig til genvalg)
- Eventuelt

### **Valg af dirigent**

Ulrich Carlsen fra bestyrelsen blev foreslået og takkede for valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Derefter blev ordet givet til formanden.

### **Formandens beretning**

Vi startede ved at mindes de medlemmer som var gået bort siden sidste generalforsamling. Efterfulgt af opdatering af medlemstallet som fortsat er faldende, så medlemstallet nu er nede på 335, mod 364 sidste

år. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling forsøgt at ændre denne negative udvikling ved at blive tilmeldt PBS - og det er lykkedes. Formanden opfordrede alle de fremmødte medlemmer til at tilmelde sig PBS, da det vil lette bestyrelsens arbejde med hensyn til hvor kontingentopkrævningen skulle sendes hen.

Derefter blev årets arrangementer kort gennemgået.

- I august gik turen til Flakfortet sammen med Skorperne. Godt 40 personer var mødt op. De fremmødte fik en guidet tur, hvor de bl.a. hørte hvad Flakfortet bliver brugt til nu.

- Andet arrangement var et foredrag med Ole Lange her på skolen ligeledes sammen med Skorperne. Også her var godt 40 personer mødt op, hvor de kunne høre Ole Lange berette om C. F. Tietgens erhvervsliv.

- I november var der bowling i DGI-byen efterfulgt af middag. Godt 40 personer var mødt op, hvilket må siges, at være over al forventning, da bowlingen sidste år blev aflyst grundet manglende tilmelding.

- Fjerde og sidste arrangement før Stiftelsesfesten var Bankoaftenen på skolen. En succes som altid, dog med en hektisk start, da talbrikkerne manglede. Problemet blev dog løst meget hurtigt. Godt 120 personer var mødt op i skolens gymnastiksal.

- Årets højde punkt var foreningens stiftelsesfest som i år var flyttet til Hansen's Køkken og Bar på Frederiksberg - En god aften med mange taler, god mad og god dansemusik. 88 personer var mødt op. Skuffende, da bestyrelsen havde forventet mindst 100 som der plejer at være. Det lave antal skyldes ikke prisen, men nok mere Influenza-epidemien. Samtidig anmodede formanden på bestyrelsens vegne alle medlemmer om at komme med ris og ros samt forslag til nye arrangementer.

Andelslokalerne blev solgt i oktober for godt kr. 380.000. Opgørelse over hvor meget der er brugt i salgsomkostninger m.v. kan ses specificeret i decemberbladet for 2008. Næstformand John Brun gennemgik specifikationen og forklarede dens betydning.

Derefter berettede formanden om bladets forvandling, som udover kun at udkomme 2 gange om året, maj/december også har ændret form. Bladet har igen fået en redaktør, Betti Damjanovska Berthou fra årgang 1993. Samtidig berettede formanden, at bestyrelsen vil gøre mere brug af hjemmesiden, så der efter hvert arrangement vil kunne findes et kort referat samt billeder fra arrangementerne.

Udover hjemmesiden berettede formanden, at der var oprettet en "Det gode Minde" gruppe på Facebook, hvor udgåede elever allerede havde tilmeldt sig. Mange af disse unge er dog ikke medlem af foreningen. Trods dette vil bestyrelsen i fremtiden reklamere for sine arrangementer, så de, der ikke er medlemmer kan se hvad det ville koste hvis de var medlemmer. Og samtidig er det god reklame for foreningen.

Siden bestyrelsen sidste år fik overdraget forvaltningen af legatmidlerne har der været en del adresseproblemer. Grundet dette fik Vibeke Nielsen fortsat tilsendt foreningens post. Dette beklagede formanden og kunne samtidig informere om, at problemet var blevet løst.

Der lød også en stor tak til skolens forstander for samarbejdet i året der er gået. Efter salget af andelen fik bestyrelsen tilbudt at kunne holde sine bestyrelsesmøder på skolen.

Derefter lød det traditionelle

## **DGM – Hurra – hurra – hurra**

### **Regnskab**

Regnskabet blev fremlagt af Beier revision og enstemmigt vedtaget. Det blev ligeledes enstemmigt vedtaget at fastholde kontingentet på kr. 150 årligt.

### **Indkomne forslag ( Ingen )**

### **Valg**

Formand Robert Bach-Fusager blev genvalgt

Bestyrelsesmedlemmerne John Brun og Ulrich Carlsen blev ligeledes genvalgt.

Rene Fleischer blev valgt som suppleant til bestyrelsen sammen med Nils Danshøj, som ikke var til stede på generalforsamling, men havde sagt god for valget til formanden.

Redaktør Betti Damjanovska Berthou blev genvalgt.

Redaktørsuppleant Michael Aarø-Ebersted blev ligeledes genvalgt. Som ekstern revisor blev Beier Revision genvalgt.

Kritisk revisor Jørgen Cervino blev genvalgt.

Kritisk revisorsuppleant René Fleischer, blev ligeledes genvalgt.

### **Eventuelt**

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 20:30, hvorefter der var buffet i skolens festsal.

Referent : Robert Bach-Fusager

Dirigent : Ulrich Carlsen



## Efter skolegang i 40'erne er 60 års jubilæet på vej

Hvordan gik det til, at man fik sin skolegang på Vajsenhuset? Jo, ens mor havde i sin enkestand svært nok ved at klare dagen og vejen med 2 mindre børn, og fik at vide, at man kunne søge om at få sine børn på Vajsenhuset og som sagt så gjort. Først mig og 3 år senere min søster, og det var spændende at skulle tage sporvogn fra Valby til Farimagsgade med skift undervejs.

Kort tid efter starten - i april 1940, skoleåret dengang begyndte netop 1 april, - så behagede det tyskerne at besætte Danmark, og en mindre dreng skulle finde derind med bombefly over og gennem spærrede gader. Ej let, men det gik da, og besættelsen vænnede vi børn os hurtigt til.

I skolen mødtes man så en flok drenge og piger, som man delte dagen med. Det var også med den elskelige lærerinde, frk. Nielsen, der havde et vidunderligt greb om rollingerne, og som førte os gennem den svære læsebog og ind i skrivekunsten. - Et fag der huskes var anskuesundervisning, det hed det!

I dag ses disse plancher på museer og viser scener fra datidens landsby, værksteder, havne og byer. Gode til samtale og simpel indlæring af nye ord og begreber. I regning underviste frk. Silfwander, der var en dygtig lærer, men skrap syntes vi og karrig med karaktererne. Dem fik vi selv i de små klasser skrevet i karakterbog, som vi fik med hjem hver lørdag og også med anmærkninger om opførsel. For. ex. "Råber i timen" gav en dårlig opførselskarakter,

Vores forstander Chr. Ottesen kom hver dag i 3. time på besøg i alle klasser, blot for at se om alt var vel. Det var spas, når man havde fødselsdag at tilbyde ham et bolsje, for så at få puttet det i egen mund!

Forstanderen underviste os i engelsk fra 3. klasse og i tysk fra 5. klasse, og det var tidligt sammenlignet med andre skoler. Han var en rar underviser, men ansat på skolen i 1893 var han fra en anden tid. Det mærkedes også på skolen, dens ånd og faciliteter i øvrigt. Noget har haft sin baggrund i skolens økonomi, der ikke var for god.

Det var jo længe siden man havde udgivet en ny salmebog, men hans konservatisme og ulyst til ændringer gjorde, at alt var, som det havde været meget længe. Vi blev gode til at læse gotisk skrift, og bøgerne gik i arv mange gange og så ud derefter, sløjdstuen var gammel, og lægestuen blev af og til ændret til tandlægeklinik, hvor den søde professorinde Strømgren behandlede assisteret af vagtmesterens kone.

De gjorde det godt, men udstyret var en flugstol og boret manuelt, fodbetjent som en symaskine!

Støtteordningerne var vi og vore mødre glade for. Vi kunne få sko forsålet gratis, visse legater blev uddelt og ved juletid kunne vi få julekurve med godt til middagen. Man besøgte også alle hjem for at danne sig et indtryk af børnenes vilkår, og feriepladser på landet ordnede hr. Degner for så også at hjælpe med lærepladser og videre uddannelse, når 8. klasse var færdig.

Alt dette blev ændret meget, da Skov-Jensen blev forstander. Samarbejdet med kommunen blev udvidet, faciliteterne blev forbedret, f. ex. sløjdstuen og el-bor til tandlægen!

Man besluttede også at indføre mellemskolen godt 40 år efter andre byskoler. Dengang skulle børn aflægge en mellemskoleprøve i 5. klasse, der viste om man var egnet til mellemskole eller fri mellem. Vajsenhuset valgte her ved indførelsen selv at udpege eleverne, så vi var en flok, der kom i mellemskolen med nye lærebøger, men med de samme lærere, der fik nye opgaver.

Eksamen i 1. mellem sidst i marts 1945 fik et lidt voldsomt forløb, da der pludselig udbrød gadekampe mellem tyskere og frihedskæmpere i området. Alle blev anbragt midt i skolen og fik udleveret knækbrød som nødration. Naturligvis var vi nogle knægte der sneg os væk, op på øverste etage i håb om at følge slaget nærmere gennem vinduerne og fik da set nogle skydende soldater. Skolen fik et par skudhuller, så vi var nok heldige! Kort efter fik vi ufrivillig ferie indtil befrielsen. Skolen kunne ikke tage ansvaret for at børnene, der kom fra hele byen, skulle tage derind dagligt.

Tiden - og mellemskolen gik. I regning og matematik sled vi med Lomholts opgavesamling. Frk. Borgstrøm prøvede at lære os historie. Frk. Dahl naturhistorie, og hr. Ulmer fik os til at synge, og så endelig i foråret 1949 kom mellemskoleeksamen. Først den skriftlige og siden den mundtlige, som lærerne vist var mere nervøse for end os, måske på grund af eksterne censorer. Vi klarede den sammen med lærerne, så vi kunne få taget vores klassebillede sammen med vores klasselærer hr. Floor, som ihærdigt gennem mange år havde herset med os i religion.

Ved afskeden blev der talt meget om den nye skoleform, og vi (alle 13) fik ros for vores gode arbejde, og så forlod vi skolen med mod på livet.



Oplevelsen af skoleforløbet lod man bag sig i iveren efter at komme videre. Først senere i livet med indhøstede erfaringer, tager man sig stunder til at reflektere også over sin skoletid. Og hvordan oplevede jeg så den? Bedømt med min skoletids alen kan jeg kun være meget tilfreds.

Foruden det rent faglige, så udstyrede skolen også os elever med en moralsk ballast, der har været en støtte i livets mange valgsituationer, og skolens omsorg for dens børn har også haft stor indflydelse på mine holdninger til mine medmennesker. Jeg har altid været stolt af at være Vajse.

Om nogle måneder er det så 60 år siden vi stod med eksamensbeviserne i hånden, og jeg meldte mig ind i DGM. Da jeg indtil for få år siden har levet langt fra Sjælland, og derfor kun kunnet følge skolen og foreningen gennem bladet og årsskriftet, var det et held, at Mette fra klassen og jeg mødtes og fik talt om jubilæet.

Vi besluttede at finde vore kammerater, og Mette gjorde et flot arbejde med at fremskaffe adresser.

Der er 11 tilbage fra klassen, og alle 11 har været begejstrede for ideen og glæder sig til gensynet.

Så en solskinsdag i juni 2009, vil vi (74-76 årige) 11 mødes på skolen for at se både det gamle og det nye og så: Kan du huske? Det bliver en dejlig dag.

Jørn Nielsen, årgang 1949



Redaktionen takker for historien, og ser frem til at høre "efterfølgelsen". når junidagen er vel passeret.

## Så blev det forår - og som vanligt koncerttid

Onsdag d. 29. april gav skolens orkestre forårs-koncert for et forventningsfuldt og levende publikum.



Orkestrenes medlemmer havde ugen forinden koncerten været på musiklejrskole sammen med tre lærere, Åge Fjellerup Hansen, Lars Berthelsen og Maria Abildskov.



Det er en fast tradition for at "finpudse" de musikalske indslag.

Det blev en meget fin aften, og hvor spillede eleverne dog flot!

Dagen efter kunne skolens elever få lov til at høre koncert om formiddagen i skolens gymnasstiksal.

Martin Agerbak Madsen  
Forstander på Det Kgl. Vajsenhus



## Stiftelsesfesten var igen i år en succes...

I år var foreningens årlige Stiftelsesfest rykket til Hansens lokaler på Frederiksberg, frem for det ellers oprindelige sted for denne begivenhed, Moltkes Palæ.



Dette skyldes flere faktorer, men først og fremmest at prisniveauet er en afgørende faktor for hvor mange der dukker op til denne fantastiske fest.



Igen i år var mange "gamle" Vajsenhusianere samlet - lige omkring 100 i alt - og flere havde valgt at tage koner, mænd eller venner med.



Vi glæder os til at se mindst lige så mange Vajsenhusianere til næste års Stiftelsesfest.



Ovenfor ses et billede af foreningens formand, Robert Bach-Fusager, da denne holdt tale til foreningens medlemmer.

## En hilsen fra Facebook-gruppen

Det Gode Minde har fortsat en gruppe på Facebook, som er tiltænkt som et mødested for gamle Vajsenhusainere, og hvor det er muligt; dels at møde klassekammerater, men også at skrive små historier fra ens skoletid på det Kgl. Vajsenhus.

*Nedenfor følger en lille historie fra en tidligere elev, som sjovt skildrer hvordan det var at være elev i midten af 1960'erne.*

### "For en rigtig dame betyder tiden ikke noget"

Det bedste ved at gå på skolen var at den var så lille - det gjorde én tryk. Man fik et andet forhold til lærerne. Jeg tror nok jeg var sådan en (lidt) "fedterøv"; jeg blev nemlig udtaget til at skulle lave kaffe for lærerne i det store spisefrikvarter. Det medførte at jeg også kom hjem privat hos Frøken Nielsen som vi havde til regning. Jeg var hjemme og servere til et privat arrangement, og der lærte jeg hvordan en rigtig dame skal opføre sig!!!!

Jeg har ikke siden gået med ur for Frøken Nielsen fortalte at "for en rigtig dame betyder tiden ikke noget".

Kirsten Sietam (Tidl. Kirsten Sindal Nielsen), årgang 1964

## Husk frist for legatansøgninger den 31. oktober 2009

Der mindes om fristen for modtagelse af legatansøgninger til den næste uddeling, der finder sted i forbindelse med bestyrelsesmødet den 12. november 2009.

Rekvirer evt. ansøgningsskema på hjemmesiden eller hos kasserer Hanne Presutti.

## Lidt til "de små grå"

Igen i dette nummer, udlodder vi en flot præmie til den heldige der bliver udtrukket. Du skal blot udfylde og indsende det rigtige svar til redaktionen - dog senest den 1. oktober 2009.

Flotte vingaver, chokolader eller overraskelser er på spil - så se at få sendt ind!

			3	7		9		4
3		2					6	
5				2	6	8		3
	2				8		9	
	5		9				8	
9		5	1	8				7
	1					6		8
4		8		3	2			

Send enten til adressen bagerst i bladet, eller på mailen: [betty@detgodeminde.dk](mailto:betty@detgodeminde.dk)

God tankelyst ;o)

## Kommende arrangementer

Da Vajsenhusianerbladet fremover kun udkommer to gange årligt, er der i dette blad nævnt en række af foreningens arrangementer. HUSK at sætte kryds i kalenderen:

- ♦ Tur til Zoologisk Have **lørdag den 19. september**. Se venligst bagsiden for yderligere information.
- ♦ Bowling i DGI-Byen med efterfølgende spisning **fredag den 23. oktober 2009 kl. 17.00**. Vi mødes i bowlinghallen.
- ♦ Årets faste bankoaften for foreningens medlemmer samt elever og familier fra skolen afholdes **onsdag den 25. november kl. 18.00**. Dørene åbnes kl. 17.30 hvor der også sælges plader. Foreningen byder på kaffe, 1 sodavand til børnene samt lidt lækkert.
- ♦ Stiftelsesfesten afholdes **lørdag den 23. januar**. Mere information på bagsiden.



## Nye medlemmer

Årgang:	Navn
1952	Egil Larsen
1988	Bethina Navrbjerg
2001	Bue Hansen

Ikke Vajsenhusianer:

Ditte Rødgaard

*Vedr. tilmelding til PBS anvendes debitor grp. 0001  
Kundenr. 05637082*

## Stiftelsesfesten år 2010 er åben for tilmeldinger.

Så er der åbnet for tilmeldinger til Stiftelsesfesten, som i år holdes i Planetariet, lørdag den 23. januar 2010.

Efter sidste års stiftelsesfest i Hansen's Selskabslokaler, Har vi fundet et nyt sted. Allerede nu kan vi løfte sløret for hvad der bla. vil komme til at ske:  
Udover velkomstdrink, en lækker 3-retters menu, Er vi i gang med at finde musikken som skal spille under og efter maden. Der vil endvidere blive vist en film i Planetariets biograf.

Pris ved tilmelding inden **15. november**  
**Kr. 300,-** pr. person.

Derefter koster det Kr. 400,- pr. person. Til inspiration og erindring om tidligere festers dejlige samvær genoptrykker vi et af de mange festlige billeder, der også kan findes på foreningens hjemmeside.

## DGM's årlige skovtur går i år til Zoologisk Have

**Lørdag d. 19. september 2009 - Vi mødes kl. 10.00 ved hovedindgangen.**

Når vi er kommet ind starter vi med en guidet rundvisning hvor vi bla. skal besøge elefanterne i deres nye elefanthus, en tur gennem troperne og opleve regnskovens skatkammer m.m.

Derefter byder foreningen på en let anretning i Café K. Her kan der vælges ml. sildetallerken, Cæsarsalat, Koldrøget Nordsø-laks eller kyllingesandwich.

Til maden giver foreningen en vand eller lille fadøl. Efter maden er man velkommen til selv, at udforske mere af Den zoologiske have

Prisen for medlemmer/ledsager: 100 kr.  
børn under 11 år: 50 kr.

Priser for ikke-medlemmer 250/200 kr.

**senest 14. september 2008**

giro 102-0390 eller reg.nr. 9570 kontonr. 0001020390



## Vajsenhusianernes For- ening

### Det Gode Minde

Tlf. 26 88 00 11  
Giro. 102-0390  
Reg. 9570 Kto. 0001020390

[www.detgodeminde.dk](http://www.detgodeminde.dk)

#### Formand:

Robert Bach-Fusager, årg. 1993  
Lygtemagerstien 19, 4. th.  
2300 København S  
Tlf. 30 80 33 02

#### Næstformand:

John Brun, årg. 1977  
Ørbækgårds Alle 632  
2970 Hørsholm  
Tlf. 40 70 47 74

#### Kasserer:

Hanne Presutti, årg. 1957  
Mariehøj 66  
2610 Rødovre  
Tlf. 36 72 17 85  
Mob. 20 95 42 75

#### Sekretær:

Birgitte Tøjberg, årg. 1970  
Jacobys Alle 12, 2. th.  
1806 Frederiksberg C  
Tlf. 33 22 11 31

#### Bestyrelsesmedlem:

Ulrich Carlsen, årg. 1971  
Hvedemarken 11  
3060 Espergærde  
Tel. 49 13 00 91

#### Ansvarshavende redaktør:

Betti Damjanovska Berthou,  
årg. 1993  
Mail: [betti@detgodeminde.dk](mailto:betti@detgodeminde.dk)

#### I redaktionen:

Michael Aarøe-Ebersted -  
Bomhusvej 10 st. th.