

Vajsenhusianerbladet



udgivet af foreningen

DET GODE MINDE



149 års stiftelsesfest Lørdag d. 20. januar 2007 kl. 18

i Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2,
1302 København K

Prisen er 350 kr. pr. person for medlemmer og ledsager

BEMÆRK: Medlemmer dimitteret fra Vajsenhuset årg. 1997 eller senere, særpris 200 kr.

(Nu er der ingen undskyldning for ikke at møde op!)

Tilmeldingsfristen er d. 6. januar 2007

Beløbet kan allerede nu indbetales til kasserer Hanne Presutti på giro 1 02 03 90 eller pr. check

Husk at angive din årg. samt evt. ønsker mht. bordplanen

Du kan allerede nu se tilmeldte medlemmer på hjemmesiden
www.detgodeminde.dk

Derved har du mulighed for at "skubbe" lidt til dine klassekammerater!

Bowlingtur og Bankoaften

Referat fra den årlige bowlingtur

Så fik vi endnu en gang afholdt den årlige bowling- og hyggeaften i DGM. Dette foregik traditionen tro på DGI-byens bowlingbaner. Skoene var kridtet, og humøret var højt, da vi mødtes kl. 17.30 i DGI-byen. Først stod den på en valgfri drink oppe fra baren. Denne kunne folk nyde, mens de sagde hej til hinanden. Og herefter gik den så i gang – årets bowlingkonkurrence. Der blev væltet en del kegler nogle steder, og andre steder blev der bare



Vajsenhusianere på Baron von Dy

kastet med tunge kugler. Men alle havde det sjovt.

Den suveræne vinder blev Niels fra årg. 1990 med to strikes i eet spil og flest point. Han vandt 2 biograf-billetter. Efter bowlingen tog vi på Restaurant Baron von Dy på Frederiksborggade og hyggede os over en lækker middag. Dog ventede vi lang tid på den, men for de fleste var det ventetiden værd. Denne brugte vi da også på at skåle og tale om de gamle dage på Vajsenhuset.

Alt i alt var det en rigtig hyggelig tur, og vi håber næste år at se endnu flere til dette arrangement.

Den årlige bankoaften

Onsdag d. 22. november blev Det Gode Mindes årlige bankoaften afholdt. Traditionen tro foregik dette med slik og pebernødder på bordene samt en masse spænding og hygge. Nuværende og gamle vajsenhusianere nød hinandens selskab på bedste vis. De 8 spil foregik stille og roligt, og der var en masse glade vindere. Traditionen tro var der selvfølgelig også det amerikanske lotteri efter bankospillet. Til dette var der nogle flotte præmier at vinde, f.eks. en Holmegaard vase, Piet Hein lysestager og hovedpræmien, en smuk Royal Copenhagen adventsstage. Denne gik til den tidligere formand, René Fleicher – tillykke med det.



Den glade vinder, René Fleicher

Minder fra 1957-65

Jeg var så heldig til vores bowlingaften at komme til at sidde ved bord med en vajsenhusianer der gik på skolen fra 1957-65. Han hedder Paul. Han havde mange sjove og interessante historier fra sin tid på Vajsenhuset, og da det netop er det jeg har søgt til bladet, var han jo som sendt fra himlen. Paul var duks på Vajsenhuset de sidste tre år af sin skolegang. Det betød at han brugte sit 10-kvarter, hvor de andre spiste frokost, på at gå ud og handle for lærerne på skolen. Han hentede varer som f. eks. en kvart liter kærnemælk, lyse pilsnere (ja, øl til lærerne), mm. Så afleverede han nogle af varerne på lærerværelset, som han fortalte mig altid var dækket af en tyk røgsky, og andre delte han ud rundt i klasselokalerne. Dette var faktisk et job for Paul, et job som han havde overtaget fra en anden. Det har været en tradition på Vajsenhuset. Han tjente 2-4 øre pr. enhed (vare) og han hentede og bragte ca. 10 enheder pr. dag. Én gang om ugen var der så regnskabs-time med ”chefen” – som var én af lærerne. Han tjente ca. 9 kr. om måneden. Han fortalte mig også at da han gik på Vajsenhuset fik eleverne hvert år et par nye sko samt

muligheden for at få gensålet to par gamle. Dette foregik hos vagtmesteren, som også holdt styr på ungerne når de opholdt sig i skolegården. Hvis man løb ud af skolegården, stod han og ventede med pegefingeren. Ringer der en klokke for nogen? Da Paul gik på Vajsenhuset, var der ikke et fritidshjem på samme som der er i dag, og man gik i skole om lørdagen. Der havde man fri kl. 13. Tandlægeordningen på Vajsenhuset var sporadisk. Det foregik sådan at rektor kom ind i klassen og sagde: ”Dig, dig og dig, I skal til tandlægen i dag”. Enten foregik dette lidt længere nede af Farimagsgade på 1. salen over en bolchebutik (meget smart i realiteten), eller også blev man ledsaget af to ældre elever ud til Frankrigsgade Skole på Amager.

Vajsenhusianer og skuespiller af Guds nåde

Nekrolog af Michael Aarøe-Ebersted

Jens Østerholm har fået freden 13. november d.å.

Jens Østerholm (årgang 1942) blev 78 år og er af de fleste kendt som skuespiller. Jens var oprindeligt uddannet typograf. I 1951 blev Jens udlært ved Odense Teater Elevskole, men kom senere til Det Kgl. Teaters Elevskole. Af skuespilpræstationer skal her blot nævnes, at Jens bl.a. spillede hovedrollen

i den første filmatisering af ”Gøngehøvdingen”. Men Jens vil nok bedst huskes for sine mange overbevisende ”skurkeroller”, roller som Jens efterhånden var træt af. I 1963 flyttede Jens til Sverige med sin svenske hustru, Marianne Wesén, og var her tilknyttet det svenske tv-teater. I perioden 1968-71 var Jens atter ansat ved Det Kgl. Teater. Men Jens var også vajsenhusianer, og i perioder meget aktiv i foreningen. Nogle vil kunne huske perioden, hvor Hans Ulbæk og Jørgen Fritche stod for de mere morsomme indlæg i foreningslivet, og dette var Jens

straks med på. Disse tre udgjorde et festligt treklover til stor morskab for de forsamlede. Om sin skolegang på Vajsenhuset har Jens senere fortalt, at det var her, han lærte bl.a. arbejdsdisciplin, hvilket har hjulpet Jens meget i hans skuespillerkarriere.

Nyt fra skolen



De glade flidspræmiemodtagere

Af forstander, Martin Agerbak Madsen

Oktober måned er altid præget af arrangementer i forbindelse med skolens stiftelsesfest. Den 11. oktober fejrede vi som traditionen byder vores 279 års fødselsdag. Flagene vejede fra morgenstunden i skolegården, og kl. 10 samledes indbudte gæster, elever og lærere i gymnastiksalen, hvor der blev sunget fællessange og holdt taler. Årets festtaler var arkitekt og kgl. bygningsinspektør Jens Fredslund, der er medlem af skolens direktion. Han

kunne berette om mange spændende og dramatiske episoder i skolens historie – bl.a. om Københavns brand i 1795, hvor Vajsenhusets bygninger på Nytorv nedbrændte til grunden. Vort dygtige blæserorkester spillede under ledelse af musiklærer Åge Fjellerup Hansen, så det var en fryd! Det er dejligt, at vi på skolen har så mange dygtige og interesserede orkestermedlemmer. Det er med til at ”indramme” den dejlige stemning, der altid er på skolens fødselsdag. Skibsreder Per Henriksen og hustru Vivi gav chokoladeboller til alle elever og



Sultne vajsenhusianerbørn

lærere i dagens anledning. Det er efterhånden blevet endnu en fin tradition! Endelig skulle der uddeles flidspræmier, og som det fremgår af sidens fotos, var der mange elever, der med stolthed og smil på læben modtog deres flidspræmier. Om aftenen var der middag og skolebal for skolens ældste elever.



Vajsenhusianernes Forening
DET GODE MINDE

Formand:
Robert Lau årg. 1993
Lygtemagerstien 19, 4. th.
2300 København S.
Tlf. 77 35 59 00

Næstformand:
René Fleischer, årg. 1988
Nordbyvej 15
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 72 39

Kasserer:
Hanne Presutti, årg. 1957
Slotsherrensvej 240, 1.th.
2610 Rødovre
Giro 102-0390
DGM Mobil: 20954275

John Brun årg. 1977
Ørbækgårds alle 738
2970 Hørsholm
mobil: 40 31 20 62

Birgitte Tøjberg, årg. 1970
Jacobys Allé 12, 2.th.
1806 Frederiksberg C.
Tlf: 33 22 11 31

Web-adresse

www.detgodeminde.dk

Foreningens mobiltelefonnummer,
26 88 00 11, vil fremover være
foreningens eneste telefonkontakt
for medlemmerne til bestyrelsen
og den skal anvendes ved enhver
kontakt

DGM's generalforsamling

Indkaldelse

til Det Gode Minde's generalforsamling

den 19. april 2007 kl. 19 på Det kgl. Vajsenhus.

Dagsorden i henhold til lovene.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest den 1. januar 2006.

DGM håber på deltagelse af både
yngre og ældre medlemmer af foreningen.

Nye medlemmer:

Årgang	Navn
Tidligere lærer	Karen Keilgaard
1949	Mette Rasmussen
1968	Susanne Petersen
1977	Axel (Birgitte Tøjbergs mand)
1979	Liselotte Thomsen
1980	Charlotte Hvid
1999	Vibeke Schmidt
2000	Steffen Møller
2004	Mette Northved Elf
2006	Marie Lund
2006	Jeanita Bøg Thaarup

*Vi ønsker alle nye medlemmer
velkommen i
DET GODE MINDE.*

Dødsfald:

Det meddeles herved, at

14. oktober 2006 er Lillian
Borum Nielsen, årgang 1945,
afgået ved døden

13. november 2006 er Jens
Østerholm, årgang 1942, af-
gået ved døden.

Æret være deres minde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE.

Mandagsmøder i 2007

5. februar 2007 kl. 19.30

5. marts 2007 kl. 19.30

Benyt dig af denne mulighed for
at gense skolen og møde lærere
og dine gamle klassekammerater.

*Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle
en god jul samt et godt nytår*