

# Vejsenhusianerbladet



*udgivet af foreningen*

DET GODE MINDE



## **148 års stiftelsesfest** **Lørdag d. 21. januar 2005 kl. 18**

**Pris for deltagelse er 350kr. for medlemmer samt ledsager og 900kr. for gæster.**

**Tilmelding sker ved betaling med check eller pr. giro 1 02 03 90 til kasserer Hanne Pressutti, Slotsherrensvej 240, 1. th, 2610 Rødovre, senest 11. januar 2006.**

**Tilmeldte vil blive skrevet på hjemmesiden, [www.detgodeminde.dk](http://www.detgodeminde.dk) så man kan "skubbe" lidt til sine klassekammerater.**

**Husk at skrive medlemsnr., årg., og tlf.nr.  
Specielle ønsker ang. bordplan bedes oplyst**

## Bowlingtur og Bankoaften

### Referat fra den årlige bowlingtur

Endnu engang havde en kreds af legesyge og kamplystne vajsenshusianere fulgt af en skare venner og lidt familie fundet vej til "Bowlinghuset" i DGI - byen. En fredag aften i oktober lige efter fyraften mødtes vi til en kold fadøl eller en stor sodavand efter eget valg. Under indtagelsen af denne forfriskning lavede vi en hurtig lodtrækning, så folk blev fordelt på de 4 baner, vi havde reserveret. Små og store sko blev hentet, og 17.50 startede indtastningen af vores navne ved banerne, hvilket altid volder visse personer problemer. Vi kom dog i gang, og kuglerne rullede, mens snakken gik iblandt høje tilråb, når alle 10 kegler væltede. Både øvede som novicer, unge som ældre

var ind i mellem dygtige såvel som heldige og opnåede både spare og strike, så endnu engang blev vi overbeviste om, at bowlingspillet er for de fleste. Yngste deltager var 10 år og konkurrerede på lige fod med de unge fyre og lidt ældre pensionister. Vi fik efter en times spil fundet en vinder. Børge, vores nye medlem af foreningen vandt en kneben sejr. Præmien var i år 2 biografbilletter. Velkommen i foreningen og til lykke.

Turen gik derefter igen i år til lidt mad på Hercegovina. Denne fredag aften var der dog ingen mavedansere, hvilket nogle af vores mandlige deltagere beklagede højlydt.

Konceptet for vores bowlingtur har nu været fulgt i nogle år, og måske skulle vi prøve at forny os næste år. Jeg personligt kunne godt ønske



mig at lidt flere medlemmer kom ud af busken, og det skal lige slås fast. Vi har det fantastisk hyggeligt, både på skovtur og til bowling, så kom bare, der er altid plads til flere deltagere.

Skrevet af en trofast deltager



### Den årlige bankoaften

Det var en kold torsdag aften at en masse nuværende og tidligere vajsenshusianere dragede mod deres gamle skole for at få bevist om de havde held i spil eller kærlighed. Det var Det Gode Mindes store årlige bankospil.

Selvom der i starten var lidt tvivl om reglerne, så løb spillet hurtigt af staben og koncentrationen var høj.

Den ene gave efter den anden blev langet ind over bordene til de heldige vindere og efter en god times tid var første halvleg ovre, mange var glade og mange frygtede for om de skulle gå tomhændet hjem.

I pausen blev der solgt lodder til det amerikanske lotteri og der blev købt af dem i stor stil. Præmierne til lotteriet var bl.a. Karen Blixen glas fra Holmegaard, et stort flot glasfad og Holmegaards nye adventskrans i guld til en værdi af over 500kr. Efter en lang pause gik spillet videre og flæskesteg, kyllinger, vin mm. blev igen langet ind over bordene.

Tiden nærmede sig til den store julekurv og stemningen blev mere og mere spændt. Det eskalerede da også da det sidste spil var i gang og der var to der fik banko på en række på samme tid. Det var nemlig sådan at man så bare ville have givet dem en gave hver og så gå videre til fuld plade og så blev folk jo snydt for chancen for en anden række og det

skulle ikke ske. Efter en lille kollektiv diskussion blev man enige om at trække lod mellem de to der havde fået banko, ligesom man havde gjort hele aften ved lignende tilfælde, og spille videre om anden række. Den blev hurtigt hevet i land og så var det kun den store julekurv det drejede sig om. Der gik heller ikke lang tid før en lille drengestemme skreg i glæde: "BANKO!!" Man kunne hurtigt ane skuffelsen blandt mængden, men spillet var jo ikke slut endnu.

Bankoaften blev nemlig rundet af med det amerikanske lotteri og man kan sige at der var nogle der kunne gå glade hjem med deres flotte præmier.

Alt i alt var årets bankoarrangement en stor succes og jeg synes at vi alle sammen skal være taknemmelige for at René, Hanne, Gitte, Inger og Robert gider sætte deres tid af til at arrangere en sådan aften for at vi kan gamle og nuværende vajsenshusianere kan komme hinanden ved.

## Musikken på Vajsenhuset



Vajsenhusets skoleorkester, dirigeret af Åge Fjellerup Hansen, som før i tiden var et strygeorkester, er i dag et messingorkester på en 15 stykker.

To gange om året tager orkestret på øvetur. Første tur går til

Schlesvig-Holsten hvor eleverne, sammen med Schlegsvig Spejderorkester, gennemgår et strengt øveprogram med det formål, på kun en uge, at lære et helt repertoire som den sidste dag så skal opføres i form af en koncert.

Da turen til Tyskland er en tradition, gentaget på sit 11. år (2005), har Vajsenhusets elever knyttet tætte venskabsbånd med deres tyske spillevenner som sikkert kommer til at være resten af

livet.

Årets anden øvetur går til De Tolv Ege, en spejderlejr et sted udenfor Frederikssund. Udover at være en god mulighed for at få spillet lidt mere end man plejer derhjemme, en god social tur der styrker sammenholdet i orkesteret og knytter venskaber på tværs af aldersgrupper. Man kan sige at Det kgl. Vajsenhus' orkester udadtil, og indadtil, symboliserer den "Vajseånd" som vi alle er blevet opdraget med i vores tid på Vajsenhuset.

## DGM's aktiviteter 1905

*Dette var en annonce-oplysning vedrørende opsparring til "Eget Hjem" d.v.s. til at få egen adresse og mødested, hvilket var et udpræget ønske dengang efter mange års boligløs flakken rund i byens udlånslokaler:*



*Og der blev annonceret i bladet både af vore leverandører men også af de erhvervsdrivende medlemmer. Her er en dejlig tidstypisk annonce:*



*Dengang administrerede DGM en række legater til uddeling blandt Vajsenhusianere og medlemmer. Nu har vi kun et samlet legat slået sammen af alle de af tidligere medlemmer testamentarisk stiftede legater, og dermed rykker fortiden op i nutiden:*

*"Om hundred år er alting glemt, og dog er det også i Danmark for nylig blevet fejret, at Norge blev selvstændigt i 1905 og at den danske prins Carl blev Norges kong Håkon.*

*DGM har gemt både minder og finurligheder samt blade også fra 1905, derfor har jeg nu haft mulighed for at fastholde dele af et DGM-billede for 100 år siden.*

*I 1937 flyttede foreningens stiftelse til Bomhusvej på Østerbro. Huset blev solgt for nogle år siden. Dette indslag er dog fra en sammenkomst i 1905 i den daværende stiftelse i Ahornsgade på Nørrebro:*

Den 11. og 12. Oktober højtideligholdt Det kongelige Vajsenhus paa sædvanlig Maade sin Stiftelsesfest. Den første Dag om Formiddagen samledes i Festsalen den høje Direktion, Lærerpersonalet og Eleverne. Efter Afsyngelsen af Kantaten holdtes som sædvanlig en hjertelig Tale til Barnene, hvorefter Præmieuddelingen fandt Sted. Den 12. om Aftenen afholdtes »Præmieballen« (for de mindre Klasser i Gymnastiksalen og for de større i Festsalen) som overværedes af en Kreds af indbudne. Det var fornøjeligt at se de mange straalende Barnansigter, og blandt Præmietagerne var der adskillige, som med en vis Ivrigheid og med berettiget Stolthed stadig skulde se, hvormange Klokker var slået. Klokkeren 11 sluttede den smukke Fest med Leveraab for vort kære, gamle Vajsenhus og for dets Direktion.

*I noveberbladet kunne læses følgende - og som jeg ser det - er der kun nuanceforskell op til i dag:*



Vajsenhusianernes Forening  
**DET GODE MINDE**

Formand:  
René Fleischer, årg. 1988  
Nordbyvej 15  
2720 Vanløse  
Tlf. 38 71 72 39

Næstformand:  
Robert Lau årg. 1993  
Lygmagerstien 19, 4. th.  
2300 København S.  
Tlf. 77 35 59 00

Kasserer:  
Hanne Presutti, årg. 1957  
Slotsherrensvej 240, 1.th.  
2610 Rødovre  
Giro 102-0390  
Mobil: 20 95 42 75

John Brun årg. 1977  
Nyelandsvej 43, 1. tv.  
2000 Frederiksberg  
Mobil: 40 31 20 62

Birgitte Tøjberg, årg. 1970  
Jacobys Allé 12, 2.th.  
1806 Frederiksberg C.  
Tlf: 33 22 11 31

Web-adresse  
[www.detgodeminde.dk](http://www.detgodeminde.dk)

Foreningens mobiltelefonnummer,  
26 88 00 11, vil fremover være  
foreningens eneste telefonkontakt  
for medlemmerne til bestyrelsen  
og den skal anvendes ved enhver  
kontakt

## DGM's generalforsamling

### Indkaldelse

#### til Det Gode Minde's generalforsamling

den 26. april 2006 kl. 19 på Det kgl. Vajsenhus.

Dagsorden i henhold til lovene.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen  
skal være formanden i hænde senest den 1. januar 2006.

DGM håber på deltagelse af både  
yngre og ældre medlemmer af foreningen.

### Nye medlemmer:

Årgang 1959 Børge Wolff  
Årgang 1974 Aage Horn  
Årgang 1990 Nanette Pedersen

*Vi ønsker alle nye medlemmer  
velkommen i  
DET GODE MINDE.*

### Mandagsmøder i 2006

6. februar 2006 kl. 19.30  
6. marts 2006 kl. 19.30  
2. oktober 2006 kl. 19.30  
6. november 2006 kl. 19.30  
4. december 2006 kl. 19.30

*Benyt dig af denne mulighed for at  
gense skolen og møde lærere  
og dine gamle klassekammerater.*

### HUSK! HUSK! HUSK!

Skolekomedie på Vajsenhuset i  
marts.

### HUSK! HUSK! HUSK!

Forårskoncert på Vajsenhuset i  
april.

Alle gamle klassebilleder som  
Vajsenhuset ligger inde med er  
lagt ind på:  
[www.detgodeminde.dk](http://www.detgodeminde.dk)

### Uddrag af de seneste tilmel- dinger til Stiftelsesfest 148 år:

Årgang 1937  
Grethe Påske  
Årgang 1953  
Anni Olsen + ledsager  
Årgang 1958  
Per klyver, Ole Kromann Rask  
Majlis Voss



*Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle  
en god jul samt et godt nytår*

