

Vajsenhusianerbladet



udgivet af foreningen

DET GODE MINDE



Det Gode Minde

afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 13. april 2005 kl. 19.00

Det Kgl. Vajsenhus, festsalen

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
 - a) Forelæggelse til godkendelse
 - b) Fastsættelse af kontingenter
4. Indkomne forslag
 - a) Forslag om ændring af foreningens vedtægter § 13 (*se nærmere på bagsiden*)
5. Valg
 - a) Formand:
René Fleischer (ønsker ikke genvalg)
 - b) Bestyrelsesmedlemmer:
Niels Danhøj (modtager ikke genvalg)
Susanne Reimert (modtager ikke genvalg)
 - c) 2 suppleanter til bestyrelsen:
Inger Riska Cervino (villig til genvalg)
Pia Dysted (modtager ikke genvalg)
 - d) Redaktør:
Zilla Ingemann Olsen (villig til genvalg)
Redaktørsuppleant
Michael Aarøe-Ebersted (villig til genvalg)
 - e) Ekstern revisor:
Søren Pedersen, bestyrelsen foreslår genvalg
 - f) Kritisk revisor:
Suppleant til revision
6. Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, til at møde op og være en aktiv del af Det Gode Minde. Generalforsamlingen afsluttes med en let anretning og øl/vand

Årets Stiftelsesfest i Moltkes Palæ

På en isnende kold lørdag aften mødte omkring 120 festklædte vajsenshusianere op i det smukke Moltkes Palæ.

Aftenen startede med et glas dejlig champagne i salonerne og en hyggelig snak, indtil vi af aftenens toastmaster John Brun, årg. 1977, blev budt ind i den store spisesal.

Som små konger og dronninger, samt to små prinsesser, bevægede vi os langsomt ind i den overdådige sal, hvor folk hurtigt fandt frem til deres pladser. Da alle så var på plads, satte vi os ned og gjorde bekendtskab med de andre vajsenshusianere ved vores bord. Efter ca. 10 min., og en opfyldning af aftenens første vin, en dejlig Elderton Chardonnay, kunne man fra personaleindgangen se 10 velklædte tjenere nærme sig bordene med aftenens velmagende forret, bestående af; kold pighvar/lakseroulade i Mitaku Noritang, anrettet med stenbidderogn og krydderurtdressing.

Efter forretten blev vores tallerken

hurtigt skiftet ud med en varm til hovedretten, og mens vi ventede på den, sang vi på toastmasterens opfordring et vers på melodien, "Dejlig er Sommernatten". Derefter holdt vores formand, René, en tale hvor han havde fundet informationer om festlighederne ved Vajsenshusets 47. Stiftelsesfest - 100 år før denne lørdag hvor omkring 120 vajsenshusianere fra 20 forskellige årgange indtog Moltkes Palæ. Annoncen til årets store festlighed d. 20. januar 1905 havde lydt således: "...afholdes i vore sædvanlige lokaler Foreningens 47-årige Stiftelsesfest. Man samles kl. 20.30 til Punchgilde, samt eventuelt en lille dans." Referatet af aftenen lød:

"En talrig kreds af medlemmer havde givet møde, og da alle var samlet om punchskålene, bød formanden velkommen og udbragte en skål med ønske om lykke og fremgang i de kommende år. Da talerne var overstået, fik de unge sig derefter en lille

svingom." Fra dengang havde René ingen oplysninger om menuen, men det havde han fra 50 år senere, dvs. for 50 år siden. Dengang, i 1955, havde menuen bestået af 3 stk. smørrebrød, øl, kaffe og brød - prisen for medlemmer havde været 5 kr.

I år 2005 bestod hovedretten af helstegt kalvefilet garneret med friske grøntsager, kartofler stegt i gåsefedt og kantarelsauce, ledsaget af Elderton Shiraz og/eller Cabernet Sauvignon, som ikke blot gav anledning til veltilfredse maver, men også en langt større snakkesalighed blandt de forskellige årgange fra Vajsenshuset. Der opstod endda en folkevandring mellem de forskellige borde forårsaget af folks iver efter at høre hinandens historier fra Vajsenshuset.

Efter 2. ombæring af hovedretten og en udmærket tale af Vajsenshusets nuværende forstander, Martin A. Madsen, opfordrede vores veloplagte toastmaster til aftenens sidste sang,



Forstander Martin A. Madsen, tidligere forstander Vibeke Nielsen og viceinspektør Claes Jakobsen

“Lykken er ikke gods eller guld”. akkompagneret på klaver af Jørgen Cervino, årg. 1952, Bolette årg. 2003 og mig (red. årg. 2002) på cornetter. Til dessert fik vi en udsøgt Praline isbombe, som vi også skyllede ned, dog denne gang med Moscato d’Asti. Under desserten fik vi fornøjelsen af to taler. En meget livsbekræftende tale fra aftenens ældste gæst, Jørgen

Juel Pedersen årg. 1933, om hans tid på Vajsenhuset og hvad det gav ham af ballast til at kunne klare livet efter det. Der var også en meget personlig takketale til Fru Rødgaard.

Efter desserten bød vores stadig veloplagte toastmaster på kaffe og hygge i de tilstødende saloner. Efter kaffen og avec blev vi igen budt ind i spisesalen, som nu var forvandlet til et dansegulv.

Til de flestes glæde var der også en fri bar at finde. Der blev lystigt danset til kl. 01, hvor festlighederne sluttede, altså i Moltkes Palæ...

Red.



Som noget nyt var der også to cornetter som akkompagnement til "Lykken er ikke gods eller guld"



Aftenens ældste gæst, Jørgen Juel Petersen holdt en rørende tale om hans tid på Vajsenhuset.



Dansegulvet lå ikke tomt hen...

En lille bid af Vajsenhusets historie

For et stykke tid siden så jeg, efter en opfordring fra min mor, et program “Slavernes kyst” på en af DR-kanalerne. Hun havde sagt at det sikkert ville være interessant for mig at se, fordi de, som aftenens program handlede, om havde gået på Vajsenhuset. Jeg satte mig til at se programmet som, selvom det egentlig ikke handlede specielt meget om Vajsenhuset, faktisk var meget interessant. Det handlede om to sorte børn fra

Dansk Vestindien (en pige og en dreng) som var blevet bragt hertil for at blive udstillet i Tivoli, så danskerne kunne se, hvad de var for nogle skabninger. De to små børn, som var uden relation til hinanden på nær, at de havde den samme farve, blev derfor, så grusomt som det er, sat i bur i Tivoli.

Uden videre at komme ind på slaveriets umoralske, umenneskelige og ondskabsfulde handlinger, så endte de

to børn i hvert fald med at gå på Vajsenhuset. Pigen døde desværre som 16-årig af tuberkulose, mens drengen derimod, Victor Corneliussen levede til han blev en gammel mand.

Trods den stærke modstand og racismen, lykkedes det ham, foruden at uddanne sig til folkeskolelærer, også at grundlægge fire kirkekor på Lolland. De eksisterer den dag i dag.

Red.



Vajsenhusianernes Forening DET GODE MINDE

Formand:
René Fleischer, årg. 1988
Nordbyvej 15
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 72 39

Næstformand:
Niels Danhøj, årg. 1990
Valbygaardsvej 79, st.tv.
2500 Valby
Tlf. 36 17 19 04

Kasserer:
Hanne Presutti, årg. 1957
Slotsherrensvej 240, 1.th.
2610 Rødovre
Giro 102-0390
Tlf. 36 72 17 85
DGM Mobil: 20954275

Susanne Reimert årg. 1970
Valdemar Holmers Gade 13
2100 København Ø
Tlf. 39185746

Birgitte Tøjberg, årg. 1970
Jacobys Allé 12, 2.th.
1806 Frederiksberg C.
Tlf: 33 22 11 31

Web-adresse

www.detgodeminde.dk

Foreningens mobiltelefonnummer,
26 88 00 11, vil fremover være
foreningens eneste telefonkontakt
for medlemmerne til bestyrelsen
og den skal anvendes ved enhver
kontakt

Mandagsmøder i 2005

7. marts 2005 kl. 19.30

3. oktober 2005 kl. 19.30

7. november 2005 kl. 19.30

5. december 2005 kl. 19.30

*Benyt dig af denne mulighed for at
gense skolen og møde lærere
og dine gamle klassekammerater.*

**Undgå afbrydelse
i tilsendelse af
Vajsenhusianerbladet
ved flytning:
Giv besked til kassereren.**

Forslag til behandling på DGMs generalforsamling den 13. april 2005

Nuværende §13 i foreningens vedtægter:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden har ledelsen af foreningens anliggender, indkalder til bestyrelsesmøder og fastsætter dagsorden.

Ved hvert møde udarbejder sekretæren et referat, hvori bestyrelsesbeslutninger noteres. Referatet tilsendes bestyrelsen, som godkender og underskriver ved næste møde.

Et fraværende bestyrelsesmedlem må acceptere de på bestyrelsesmødet vedtagne beslutninger. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, såfremt der er færre end tre stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer tilstede.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder som observatører.

Når stemmerne ved afstemning er lige fordelt, gør formandens stemme udslaget.

Foreningens formue (grundkapital i obligationsbeholdning) henlægges i særligt bankdepot med forbudspåtegning. Formuen kan alene disponeres efter generalforsamlingsbeslutning herom.

75% af renteaftkastet af foreningens formue overføres til foreningens almindelige driftskonto, der disponeres således, at der i den daglige drift alene kræves én underskrift.

25% af renteaftkastet reinvesteres og tillægges den i depotet værende formue

Afsnittet med kursiv ønskes ændret til følgende på den kommende generalforsamling:

Foreningens formue (grundkapital) placeres i obligationer og/eller i fast ejendom. Obligationer henlægges i særligt bankdepot med forbudspåtegning.

Den faste ejendom/ejendomsandel må ikke overstige 15% af den samlede grundkapital. (Værdien af denne del af formuen giver ikke renteaftkast til foreningen).

Den samlede formue kan alene disponeres efter en generalforsamlings beslutning herom.

75% af renteaftkastet af foreningens formue ekskl. værdi af evt. fast ejendom/ejendomsandel og 25% af nettogevinsten ved salg af fast ejendom/ejendomsandel overføres til foreningens rådighedskapital, der disponeres således, at der i den daglige drift alene kræves én underskrift.

25% af renteaftkastet reinvesteres og tillægges den i depotet værende formue.

75% af nettogevinsten ved salg af fast ejendom/ejendomsandel reinvesteres og tillægges den i depotet værende formue i lighed med renteaftkastet.

*Med venlig hilsen
Bestyrelsen*

Kære medlemmer ?

Hjælp os!

Det kommer nok som en overraskelse for en del, at jeg ønsker at fratræde mit hverv som formand for vores skoleforening. Men jeg har længe ønsket at få en pause, som jeg mener er tiltrængt. Min såkaldte karriere startede tilbage i 1990, hvor jeg var redaktør, og jeg har herefter prøvet at være bestyrelsessuppleant, bestyrelsesmedlem, næstformand og til slut formand.

Da jeg allerede nu ved, at der er andre bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at fratræde, har jeg vurderet, at det ville være hensynsløst at forlade bestyrelsen uden at hjælpe den nye formand på vej, hvorfor jeg gerne vil fortsætte et par år som menigt bestyrelsesmedlem.

Jeg håber at se mange medlemmer til generalforsamlingen den 13. april i håb om, at I vil tilbyde jeres arbejdskraft, således at vores forening kan fortsætte uden de store kvaler fremover.

René