

Vajsenhusianerbladet



udgivet af foreningen

DET GODE MINDE



ÅRGANG 100

Da vort blad i April gik ind i sit 100 årgang, skrev jeg lidt om hvad det første blad indeholdt. Allerede den gang opfordrede redaktøren medlemmerne til at skrive indlæg til bladet, og som bekendt har det siden været alle redaktørers problem..

Det næste blad udkom allerede i November og indeholdt en meget smuk omtale af forstander Georg Rung, som døde d. 7. Juli 1868. Han var uhyre afholdt, og 31 år efter, på Rungs 100 års fødselsdag, samledes en stor skare ved graven på Assistens Kirkegård, hvor graven var smykket med blomster og krans. En gammel elev skrev i den anledning følgende vers:

Og hvad vi så i mange år,
det glemte vi ej siden.

Fra slægt til slægt det gode når
og bærer frugt i tiden.

Ja, hvad der fængsler barnets sind,
det fæster sig i tanken ind
til brug for livets skole

Derefter udkom bladet hver måned, og redaktøren opfordrede alle, for hvem det kunne have interesse heri til at annoncere i vort blad.

Hvad man kan læse senere var, at annoncerne ikke gav særlig mange penge, men redaktør Johs. Madsen fik det alligevel til at køre.

Når man læser de gamle blade, er det imponerende at se, hvor meget stof redaktøren kunne skaffe til at fylde et blad hver måned.

I Januarbladet var der en fyldig omtale af Vajsenhusets 175 års jubilæum.

red.

VAISENHUSIANERBLADET

UDGIVET AF FORENINGEN:

»DET GODE MINDE«

Nr. 1.
Kjøbenhavn, 31. Oktober.
1902.

»Sæt Ryg imod Ryg, hold ved som en Mand,
Ja haade i Alvor og Gammen,
Den Byrde, Du ene ej løfte kan,
Den kan vi vel løfte tilsammen.»

NAAR vi i Dag for første Gang udsender vort eget Blad til alle de Brødre og Søstre, vi kender, saa kunne ovenstaaende, træffende Ord, som findes i den smukke Kantate, Hr. Forstander Gandrup for nogle Aar siden skrev ved de Unge Indførelse i »Det gode Minde«, være det Motto, som vi altid burde have for Øje, og som altid skulde hjælpe til at drive Værket.

Dette nye Foretagende indenfor vor Forening formener vi vil blive et yderligere Bindeled for alle dem, som staa i Taknemlighedsgæld til Vajsenhuset, og som føler, at vi ved at staa Ryg imod Ryg bedre kunne blive i Stand til at støtte og hjælpe hverandre, bedre kunne staa i Rapport til hverandre og derved gøre »Det gode Minde« til den velsignelsesrige Forening, som den kan blive, blot Alle, som høre hjemme hos os, vil have den rette Forstaaelse af Broderskabs-Tanken.

Idéen til et Medlemsblad er ikke helt ny, den har været oppe i flere Aar. Nu har Vajsenhusianerforeningen imidlertid det sidste Aar faaet stærkere Tilgang af Medlemmer, baade ældre og navnlig yngre, saa et eget Blad nu sikkert vil kunne gøre udmærket Gavn. Af Foreningens ca. 160 Medlemmer kommer ca. 60—70 til Stadighed i Foreningen. Resten, samt de Bidragydende, hører som Regel kun fra »Det gode Minde«, naar Kontingentet bliver opkrævet; men ellers afvinder Foreningen dem ingen Interesse, Et Medlemsblad, som én Gang om Maanedene henvender sig til Alle, vil uden Tvivl bidrage meget til, at ogsaa disse kommer »Det gode Minde« nærmere.

Vort Land er jo kun lille — vi kunne saa godt staa i Forbindelse med hverandre, selv om vi ikke bo i samme By; vor Forening er jo kun lille — den kan blive større — den bør blive det. Vajsenhusianerforeningen »Det gode Minde« bør omfatte alle brave Mennesker, som ere udgaede fra »Det kgl. Vajsenhus« — alle — Kvinder som Mænd, gamle som unge, hvad enten vi fik Held til at naa frem til større og bedre Kaar, eller Modgang og Vanheld holdt os paa Skyggesiden; den største iblandt os vil føle sig stolt af at være begyndt som fattigt Vajsenhusbarn.

Ville vi alle slutte os sammen — ikke leve Livet for os selv alene, men for og med hverandre i et enigt Broderskab, hvor den stærke støtter den svage, hvor hver især efter Evne virker for det fælles Bedste, da skulle vi ogsaa blive i Stand til at gennemføre gode og sunde Opgaver, til med Held at bygge videre paa det Værk, de ældre Slægter rejste — et Værk, der vidner smukt om »Det gode Minde«s Aand og om den Interesse, vor Forening paa saa mange Steder nyder — da skal vort Samfund vokse sig stort og stærkt, trives og blomstre, ogsaa naar vi, som nu ere unge, forlængst ere gamle og graa eller ikke ere mere, og nye Slægter have løftet Arven efter os.

Bladets Indhold vil altid blive Ting, som paa en eller anden Maade berører Foreningen eller Vajsen-

Vajsenhusets 275 års jubilæum Festgudstjenesten

Efter at kirkens klokker forstummede, blev indgangsbønnen bedt af Andreas fra sjette klasse, hvorefter vi sang: "Lysets engel går med glans."

Skolens orkester, som var placeret over det store orgel, spillede en meget smuk hymne, første sats af tre danse, "Galliarde". Livgardens orkester kunne ikke have gjort det bedre.

Biskoppen sagde, at han jo egentlig skulle stå på prædikestolen, men at han i dag hellere ville være blandt os i øjenhøjde. Det var en meget fin prædiken. pædagogisk og elegant.

Han fortalte hvorledes han havde holdt børnegudstjeneste Sct. Hans aften i Argentina sidste sommer, hvor der stadig er mange danske efterkommere af de danske indvandrere, som for 100 år siden rejste derud. På alteret stod den samme Kristusfigur, som vi kunne se i Domkirken, og som biskoppen havde som statuette i sit eget hjem. Denne statuette viste biskoppen nu frem. Han gik derefter meget elegant over til, hvad Kristus er: Gud og menneske, hvordan og hvor vi finder Kristus.

Følgende salmer blev sunget:

"Giv mig gud en salmetunge"

", Jesus kom dog nær til mig", og

"Nu falmer skoven trint om land."

Femte klasses kor sang:

"Vinter er nær."

Biskoppen lyste velsignelsen, og Forstanderen bad udgangsbønnen.

Det var virkelig en festgudstjeneste, som vi altid vil mindes med glæde. *red.*



Vor Frue kirke var næsten fyldt



DGM's jubilæumsgave til Vajsenhuset

AFTENFESTEN

Vajsenhuset havde tilrettelagt en særdeles strålende fest for de udgåede elever, som Vajsenhuset havde arrangeret. Den nye gymnastiksal var næsten fuld. forstanderen bød velkommen, hvorefter vi sang "Lykken er ikke gods eller guld." Forstanderen gav derefter en orientering om, hvorledes aftenen ville forløbe. Der var en særdeles fin buffet med en halv flaske vin til hver. Bordplanen var

arrangeret årgangsvis, og alt var særdeles vellykket. I en pause sang vi "Det lysner over agres felt". Senere kom den helt store overraskelse. Der kom et helt professionelt kor og underholdt os i en halv time. Den endnu større overraskelse var, at de sluttede af med at synge hele vor eet hundrede år gamle kantate firestemmigt. Det var virkelig en stor oplevelse. Vor formand René fortalte, at

DGMs gave til Vajsenhuset var en ny bæk rundt om det snart 110 år gamle Lindetræ, bænken er udført i en vejrbestandig udenlandsk træsort.

Ellers var der ingen taler fra medlemmerne, alle havde travlt med at snakke. Den gamle redakteur deklamerede Carl Alstrups gamle vise om "Niels Landpost." Fire timer var fløjet af sted, og festen sluttede kl. 22. *red.*



Et tredie jubilæum

Det er netop 70 år siden at Vajsenhusets frisvømmermærke blev uddelt for første gang.

Mærket var tegnet af vor tegnelærer Alfred Larsen.

Efter et frikvarter, hvor alle eleverne var opstillede i gården, trådte forstanderen op på trappen og råbte navnene op på de drenge, som havde taget frisvømmerprøven. Én for én trådte drengene frem for forstanderen og fik overrakt mærket. Alle var stolte, også den nu gamle redakteur.

STIFTELSESFESTEN DEN 11. OKTOBER

Et Kvarter før kl. 10 havde alle elever og gæster indtaget deres pladser i den nye gymnastiksal.

Dronningen ankom præcis kl. 10 og gik op af gulvet til en flot fanfare komponeret af skolens musiklærer Åge Hansen.

Forstanderen bød velkommen med en kort tale, hvorefter alle sang: "Solen begynder at gløde."

Derefter bad alle FADER VOR.

Formanden for skolens direktion, kabinetssekretær Niels Eilschou Holm holdt derefter festtalen, konklusionen til børnene var blandt andet, tænk jeg godt om, før I bestemmer jeres valg af uddannelse.

Forstanderen læste op af Chr. Ottesens bog, Vajsenhuset gennem 200 år, hvor Vajsenhusets 175 års jubilæum er nøje beskrevet. Om ikke helt ordret, kan det læses andetsteds i dette blad.

Børnene havde fået lært den gamle kantate, og alle sang nu: Kongegave til de små. Der blev vist nok fældet et par tårer. Blæseorkesteret spillede to numre, det ene var det samme som i domkirken, det andet var et stykke af Haendels fyrværkerimusik. Hvor er de dog blevet dygtige. Femte nord sang som i domkirken: Vinter er nær.

Forstanderen læse et fødseldagskort op fra Per Henriksen, hvor der stod: Når man er inviteret til fødselsdag, må man have en gave med, hermed en million kroner. I alt har Per Henriksen nu skænket Vajsenhuset 3,2 million kroner, desforuden at han tidligere har betalt for istandgørelse af klasseværelser. Lægges de 3,2 millioner til Inger Lindes 3 millioner, et det et bevis for den taknemmelighed vi alle føler for Vajsenhuset.

Forstanderen uddelte Per Henriksens mange rejselegater.

Dronning uddelte derefter skolens flidspræmier. Til sidst sang vi: "Lykken er ikke gods eller guld", som også i dag er 100 år gammel.

Dronningen og kuratellet beså derefter den nye skolebygning.

Efterpå var der reception i festsalen for de særlig indbudte gæster, blandt andet syv elever som var med til stiftelsesfesten for 75 år siden. Det var:

Ellen Jensen Jørgensen (29), Jørgen Juel Pedersen og Viktor Thomas begge fra (33), Poula Fulton Pedersen, Mogens Padek og Henning Aksby, alle fra (34), og Ruth Heinrich Nielsen (35). Dronningen underholdt sig med flere af gæsterne, bl. a. den gamle redakteur



Hermed var festen forbi, og Dronningen forlod skolen.

Dronningen, havde en meget travl dag, så Dronningens tid var knap, derfor var tiden nøje beskåret, talerne var korte, og en enkelt blev slet ikke holdt.

Om eftermiddagen kl. 15 var der igen reception i festsalen for håndværkere og skolens leverandører. Der var sendt 150 indbydelser.

Således sluttede Vajsenhusets 275 års jubilæum. *red.*

TALEN SOM IKKE BLEV HOLDT

Deres Majestæt

Vajsenhusets børn har gennemgående altid klaret sig godt i samfundet. Trods de fattige kår, som de kom fra, har en forbløffende stor del gennemført en videregående uddannelse. Det skyldes vel ikke mindst, at Vajsenhuset har haft række af helt fremragende skole-ledere gennem de 275 år, og hvor efterfølgeren tog arven op efter sin forgænger. De skabte noget, som vi kalder VAJSE-ÅND, og som vi stadig føler os præget af. Denne udvikling har vel også været betinget af, at Vajsenhuset altid har mærket kongehusets støtte og velvilje. På vegne af de op mod 10.000 elever, som har forladt Vajsenhuset gennem alle årene, beder jeg Deres Majestæt gennem mig modtage vor dybfølte tak. Jeg vil slutte disse ord med et citat af vor gamle kantate, som i disse timer for 100 år siden blev sunget her i overværelse af den hele den kongelige familie, med Ruslands kejserinde og Englands dronning.

Kongegave til de små, tak for hvad vi fik i eje. du har banet os de veje vore fødder skulle gå. *red.*

KONCERTUDVEKSLING

Den 28-31 oktober rejser skolens orkester til Tyskland, hvor de skal give koncert sammen med et tysk pige- og drengeorkester. Derefter rejser vort orkester sammen med det tyske orkester til København, hvor de vil give koncert på Vajsenhuset d. 1. November kl. 14.00. Efter koncerten serveres kaffe m. brød. fri adgang. *red.*

BOWLING

Arrangementet blev i år holdt i DGI byen i Tietgensgade, hvor deltagerne fik lejlighed til at se det nye center.

De 16 medlemmer, som var mødt, fik set det nye imponerende center. Efter et par anstrengende timer med kuglekastning, spadserede holdet over til Hercegovina, hvor vi fik et helt overdådigt "tag selv bord" *red.*

SKOVTUREN

En lille flok med stor aldersspredning - fra 5 uger til 79 år - mødtes på Valby Bakke lørdag den 31. august til DGM's årlige skovtursarrangement, der i år gik til Zoo.

Efter et par timers individuel vandring i den gamle have - herunder besøg i tropeteket med aber og krokodiller, besigtigelse af de kongelige elefanter m.m., mødtes vi igen i Børnezoo til fælles spisning af medbragt mad. Foreningen var vært for drikkevarer efterfulgt af varm kaffe til de voksne og kold is til børn og barnlige sjæle. Det var dog så som så med den kolde is. Softicen levede til fulde op til sit navn. Den løb!!!

Vi havde en hyggelig eftermiddag, og vi forlod haven netop som uvejret brød løs.

(Gitte og Susanne)

VAJSENHUSETS STIFTELSESFESTER.

Da Vajsenhusets 275 års stiftelsesfest nu er overstået, kunne det være interessant at se hvordan de tidligere fester var forløbet.

Trods ihærdig søgen i gamle aviser fra 1852 og 1877 er det ikke lykkedes for mig at finde noget som helst om Vajsenhusets stiftelsesfester. Derimod har jeg fundet en del om STIFTELSESFESTERNE FRA 1902 og fremefter, og jeg vil begynde med en af de mest strålende, nemlig fra 1902, samme år hvor det første Vajsenhusianerblad udkom.

Da børnene på skolen mødte ved middagstid på skolen i deres fineste tøj, blev de meget forbavset over de ændringer der var foregået på skolen. I lang tid forud havde man øvet på forstander Charles Gandrups nye kantate. Sanglæreren var Emil Prehn, som også tidligere havde været musiklærer, indtil Hans J. Larsen i 1888 helt overtog musikundervisningen.

I løbet de fire år indtil stiftelsesfesten havde han fået opbygget et fremragende strygeorkester, som rigtig skulle stå sin prøve til stiftelsesfesten. Vajsenhusets børnekor havde dog været kendt og berømt i mange år. Således skriver komponisten Weyse i 1838 til Ingemann, at når han kom til København, kunne han høre Vajsenhusets kor synge sine morgen- og aftensange firstemmigt. Alt tegnede til en succes, store grupper af levende planter var dekorativt opstillet, trappegangene var tæppebelagt, store laurbærkranse smykkede Frederik d. IVs og Chr. d. IXs buster.

Det elektriske lys sendte sine stråler over de skønne blomsterdekorationer, store portiere fra loft til gulv værnende for træk fra gangen. Med front mod flygelet var opstillet en række af kostbare stole, hvis sæder var dækket af de pragtfulde indbundne kantater forsynet med guldkrone. Efter at de tre øverste klasser havde indtaget deres pladser i festsalen, begyndte de særligt indbudte gæster at ankomme. I stor spænding afventede børnene nu de kongeliges ankomst. De fik besked på, at de på et givet tegn skulle bukke og neje, så godt som den tilmålte plads tillod. De yngste klasser havde imidlertid taget opstilling i den store smukke vestibule, (hvor mange af jer kan huske den?) da forstanderen ønskede, at de ikke skulle være stedbørn ved denne lejlighed, de skulle også have et minde om Vajsenhusets mærkedag,

og de skulle som de første byde de kongelige velkommen på Vajsenhuset.

Lidt før klokken 3 kørte de kongelige vogne frem foran portalen, og i et nu var gaden sort af mennesker, som troligt holdt ud, så længe der var en rød kusk at øjne. Ledsaget af direktionen og kuratellet førtes kongefamilien op i første drengeklasse, hvor de blev modtaget af forstanderen. Efter en kort kur i dette klasseværelse, der var omdannet til et hyggeligt og komfortabelt modtagelsesværelse, - en dagligstue med hvide gardiner, tæppe på gulvet og magelige stole, trådte Majestæterne og de høje herskaber ind i festsalen, hvor samtidig de ældre klasser og de tilstedeværende på forstanderens vink gjorde kompliment. Venligt hilsende til unge og gamle indtog Kongen sin plads omgivet af den russiske kejserinde, dronning Alexandra af England, kronprinseparret, prins Valdemar, prins Christian og prinsesse Alexandrine, prinsesse Thyra, prinsesse Viktoria af England, storfyrstronfølger Mikael af Rusland. Bag de høje herskaber sad deres følge iført sine pragtfulde uniformer. Umiddelbart efter gav Hans J. Larsen med sin taktstok tegn til afsyngelsen af den nye stemningsfulde kantate. Da sangen var forstummet holdt biskop Rørdam en tale for børnene.

Efter talen blev flidspræmierne uddelt, og da kantatens sidste del var afsunget, gik børnene lydløst ud. Derefter spillede skoleorkesteret fint og nydeligt nogle

numre, som medførte de høje gæsters lydelige bifald. Så kom koret ind igen og sang to firstemmige sange under Emil Prehns ledelse. Kammerherre Meldahl takkede derefter kongefamilien for dens nærværelse, og han udtalte ønsket om lykke og velsignelse for det kongelige hus. Nu rejste Kongen sig og udtalte dybt rørt sin glæde og overraskelse over hvad han havde set, og han sluttede med disse ord: "Denne dag har også for mig været en mindeværdig dag, hvorfor jeg vil omfatte Vajsenhuset og dets gerning med en endnu varmere interesse. Guds rige velsignelse være med eder alle jer kære børn, med lærerpersonalet, forstanderen og Vajsenhusets direktion". Efter at have komplimenteret musikerne, underholdt kongen sig med nogle af de tilstedeværende lærere.

Derefter begav de høje herskaber sig ned på sløjdskolens for at bese børnenes udstillede arbejder, som vandt deres udelte bifald. I mellemtiden var alle børnene gået over i gymnastiksalen, og de havde her taget opstilling klassevis med deres klasselærere. Nu var hele skolen forsamlet her på en gang. Det var et imponerende og fyldigt nifoldigt hurra der fulgte forstanderens leve for Vajsenhusets protektor, hans majestæt Kongen og hele det kongelige hus. Hermed var festen til ende. Næste aften gik dansen med liv og lystighed ved skoleballet, som blev overværet af mange ældre vajsenhusianere. *red.*

VAJSENHUSETS 200 ÅRS JUBILÆUM

I Berlingske Tidende kunne man den 12 oktober 1927 læse følgende: I anledning af Vajsenhusets 200 års jubilæum fandt der i går en smuk og stemningsfuld formiddagsfest sted i selve institutionens lokaler. Den overværedes af deres majestæter Kongen og Dronningen, samt hans kgl. højhed Kronprinsen med adjudanter, og blandt gæsterne så man ministre Byskov, Bruun-Rasmussen og Rubow, overpræsident Jensen, borgmester Kaper, skoledirektøren og stiftsamtmænd Ammentorp m. fl. Efter at skolens orkester havde spillet Ouverturen til »Elverhøj«, og de tilstedeværende stående havde påhørt nationalsangen, som slutter ouverturen, talte biskop Ostenfeld, der sidder i skolens ledelse. Etatsråd Nørgaard takkede Majestæterne for deres nærværelse, hvorefter kongen

uddelte præmier til 7 af eleverne. I aften var der fællesmåltid for direktionen, kuratellet og lærerne, og i aften samles eleverne til bal. Hvad Berlingske ikke skrev var, at også skolens kantate blev afsunget. Det var det år, hvor muren fra festsalen ind til 1.ste drengeklasse blev gennembrudt med 3 brede døre, hvorved det var muligt, at alle skolens elever kunne overvære festen. Det fortælles, at da skoleorkesteret havde spillet færdigt, sagde Kongen. "Ja men det må I da have øvet jer på". Kongens adjudant som sidder lige bag Kongen er vistnok kommandørkaptajn Kjølsten. Kjølsten var i April 1940 militærattache i Berlin, hvorfra han sendte den danske regering informationer om det, der var forestående d. 9. April 1940. *red.*



Stiftelsesfesten 1927

VAJSENHUSETS 225 ÅRS JUBILÆUM

I BERLINGSKE TIDENDE søndag d. 12. Oktober 1952 kunne man læse følgende: En meget betuttet og meget ung lille dame modtog i går Kongeparret ved Majestæternes ankomst til Vajsenhusets jubilæumshøjtidelighed i anledning af skolens 225 års jubilæum. Pigen fra Vajsenhusets yngste klasse, var så rørende betaget af situationen, at hun i det afgørende øjeblik var lige ved at glemme at aflevere en stor buket hvide pariserroser til Dronning Ingrid. Heldigvis stod Vajsenhusets forstander SV. Skov Jensen lige ved siden af, og han trådte hjælpende til, så den lille repræsentant for eleverne fik udført sit ærefulde hverv sødt og værdigt. Ifølge traditionen overværer Danmarks Kongepar altid jubilæumshøjtideligheden på Det kongelige Vajsenhus hvert 25 år. I går var det anden gang Kong Frederik deltog i et jubilæum. Sidste gang ledsagede han som kronprins sine forældre ved højtideligheden.

Det blev en smuk og stemningsfuld fest, som foregik i den fint smykkede sal, hvor alle skolens 275 elever var tilstede - et broget skue af dybt betagede omhyggeligt friserede piger og drenge i deres fineste stads. Til stede var foruden lærepersonalet Vajsenhusets direktion og en række indbudte gæster blandt andre var undervisningsminister Flemming Hvidberg, overpræsident Molkte, højesteretspræsident Frølund med mange flere. Efter at fhv. departementschef Holbøls velkomst, sang elevkoret kantaten til musik fra skolens eget elevorkester, endvidere morgensang af "Elverskud" som blev dirigeret af skolens

sang- og musiklærer Meisner. De dejlige barnestemmer klang rent og smukt. Festtalen blev holdt af socialminister Poul Sørensen, som kom ind på Vajsenhusets historie. Ved stiftelsen var eleverne alle forældreløse, medens størsteparten nu er enligt-stillet mødres børn. - Den enligtstillede moders kamp for sit barn knyttes til Vajsenhuset - det har betydet meget for trygheden i disse hjem. Skolen er ikke en fabrik, der ekspedereksaminer, men et sted, hvor eleverne opdrages, fordi man har tid til at beskæftige sig med hver pige og dreng. Dronningen fik overrakt et broderi. Forstander Skov Jensen bad Dronningen modtage en gave fra Vajsenhuset. For 175 år siden indledte man den skik, at Dronningen, (dengang enkedronning Juliane Marie) ved jubilæerne fik kniplinger overrakt, som var udført af eleverne. Skikken var ikke blevet holdt i hævd, men i går blev den genoptaget. Dronningen fik overrakt en såkaldt navneklud, som for 100 år siden blev broderet af en Vajsenhuselev Desuden overrakte et lommeterklæde, som en af de

nuværende elever havde kniplet. Derefter foretog Kongen uddeling af 12 præmier til elever, der enstemmigt var indstillet af lærerne for flid og god opførsel. Efter denne højtidelige handling udtalte Kong Frederik: " Min hilsen og lykønskning til Vajsenhuset og jer - held og lykke i fremtiden, så I må blive gode dygtige danske borgere". Forstander Skov Jensen takkede til sidst og sagde: "Dette er en dag, vi vil huske hele livet".

Aftenen efter var der fest for de udgåede elever i festsalen, hvor der blev serveret et overdådigt traktament. Til ballet spillede en gammel vajsenhusianer, Reinar Andersen, på klaveret, Han havde først under krigen boet i Estland, hvor han ejede et stort gods.

Han måtte dog flygte til Danmark med sin hustru i 1943 på grund af krigshandlingerne. Hans stedsøn kom i russisk kz-lejr. Reinar Andersen kæmpede i mange år forgæves efter krigen for at få sin millionformue til Danmark. Ved sin død testamenterede han ca. 60.000 kr. til Chr. Ottesens mindefond. *red.*



VAJSENHUSETS 250 ÅRS JUBILÆUM

Der er i Berlinske Tidende intet referat fra denne stiftelsesfest, men i Politiken fra d. 12. Oktober 1977 kunne man læse følgende: Der var lykønskninger og gaver i hobetal, da Det Kgl. Vajsenhus i København i går fejrede 250 års. jubilæum. Blandt gratulanterne var Dronningen og Prins Henrik. Dronningen blev budt velkommen med blomster af Jørgen Chr. Lund fra 5.klasse, som netop fyldte 11 år i går.

Naturligvis var også den gamle vajsenshusdreng, statsminister Anker Jørgensen (årg. 37) til stede.

Undervisningsminister Ritt Bjerregaard, socialminister Eva Gredahl og undervisningsinspektør Asger Baunsbak-Jensen hilste ligeledes på. Eleverne spillede revy, en kavalkade over 250 år, og jubeldagen rundedes af med en sammenkomst om aftenen for tidligere elever. Der var dog ingen feststemning, men en skuffelse for de gamle elever, som mødtes om aftenen på skolen, ingen havde forventet, at skolen var så præget af hærværk og vanrøgt, og det lagde naturligvis en dæmper på glæden. Efter at organist Meisner trak sig tilbage efter 40 års virke som sang- og musiklærer, eksisterede det mere end 150 år gamle firstemmige kor, som Weyse ofte lyttede til og berømmede, ikke mere.

Da Weyse i 1837 – 1838 komponerede melodierne til B. S. Ingemanns morgen- og aftensange, skrev han til Ingemann, at han kunne få sine sange at høre i Vajsenhuset, hvor børnene sang hans sange firestemmigt. Strygeorkesteret, som blev startet omkring år 1900, og hvis koncerter de kongelige ofte overværede, var ligeledes borte, og de gamle instrumenter blev gemt til side på skolens loft, hvor mange blev ødelagt.

Traktementet på skolen, var yderst beskedent, og der var intet bal bagefter. Det stod alle klart, at der forestod en kæmpeopgave for den nye forstander. Anker Jørgensen havde aldrig været glad for Vajsenhuset, i et interview fortalte han engang, at han havde fået mindst 20 gange af spanskrøret. Anker deltog dog i en klassefest på skolen for nogle år siden.

red.



Dronningen ankommer til skolen i 1977

FOR 100 ÅR SIDEN

Den første vajsenshusianerevy opførtes i 1902 på Slotskroen.

Det var Frode Christensen, DGMs daværende formand, som stod for arrangementet, og som flere år derefter trak det store læs, og med sine viser og sange formåede han at lokke smilet og latteren frem hos medlemmerne.

Der blev tidligere dyrket en kunstart i vor forening, som var til megen gavn og glæde – som desværre gled ud af vort program, nemlig SANGEN. Denne ædle muse ville vi nu atter sætte til højborgs i vor midte og prise i et samlet kor, som hr. Anders Andersen vil have den godhed at dirigere, første gang bliver Torsdag d. 20. ds. Foreningen forventer da, at alle stemmebegavede medlemmer giver møde, ihukommende Goethes ord:

Om sangens gave du af muser fik,
føl dig rig, som bar du guld i lommen.
Thi kommer du med Sang og musik,
er du overalt velkommen.

Torsdag d. 27. November kl. 18 afholdtes der i foreningens lokale en musikalsk-deklamatorisk aftenunderholdning. Efter underholdningen er der en lille dans til kl. 01.

Den i vinterprogrammet ansatte diletantkomedie udsættes indtil videre. Indmeldelse af nye medlemmer modtages af bestyrelsen - kontingent 50 øre månedlig for medlemmer. Bidragydere 4 kr. årlig.

Bestyrelsen.
red.

EFTERLYSNING

Foreningen søger en ny redaktør, som kan videreføre vajsenshusianerbladet. Henning Aksby, som har været foreningens redaktør de seneste 3 år, har valgt at gå på pension. Bestyrelsen takker for den flotte indsats.

Som redaktør får du mulighed for at sætte DIT præg på foreningen, og næsten 150 års historiearkiv ligger og venter på netop din gennemgang.

Den heldige får:
ansvar for at udgive 4 vajsenshusianerblade om året.
Gratis deltagelse i alle arrangementer som foreningen afholder.
Lån af foreningens digitale kamera.
Et skattefrit vederlag samt julegave.
Adgang til 150 års historiearkiv.
Løbende kontakt til bestyrelsen.

Hvis det er noget for dig, så kontakt foreningens formand, René Fleischer på telefon 2688 0011.
Bestyrelsen

Som snarlig afgående redaktør vil jeg hermed sige mange tak for megen anerkendelse og mange rosede ord. Men når man er godt på vej til de 84, og man føler en stigende demens, så må man have så megen selverkendelse, at man stopper i tide. Hermed mine bedste ønsker for DGM og vort blad fremover.

jeres Henning Aksby.



Bi-koret som sang hele den gamle kantate under festlighederne d. 7. oktober.



Skolens blæserorkester spillede to flotte numre, helt professionelt, til stiftelsesfesten 2002



Formanden overvågede at det hele gik rigtigt til under bowlingarrangementet



Vajsenhusianernes Forening DET GODE MINDE

Formand:
René Fleischer, årg. 1988
Nordbyvej 15
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 72 39

Næstformand:
Inger Riska Cervino, årg. 1960
Slotsherrens Have 115
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 77 50

Kasserer:
Hanne Presutti, årg. 1957
Mariehøj 88
2610 Rødovre
Giro 102-0390
Tlf. 36 72 17 85

Linda Dederding, årg. 1992
Hospitalsvej 8A 1.tv.
2000 Frederiksberg
Tlf: 36 45 42 00

Niels Danhøj, årg. 1990
Valbygaardsvej 79, st.tv.
2500 Valby
Tlf. 36 17 19 04

Web-adresse
www.detgodeminde.dk

Foreningens mobiltelefonnummer,
26 88 00 11, vil fremover være
foreningens eneste telefonkontakt
for medlemmerne til bestyrelsen
og den skal anvendes ved enhver
kontakt

LEGATUDDDELING

Næste legatuddeling finder sted i November måned. Ansøgningen skal være skrevet personligt af ansøgeren, og kontingent for 2002 skal være betalt. **Ansøgningsfristen er 11. November 2002** (som følge af jubilæumsnummeret er datoen skubbet de 11 dage). Det kan naturligvis søges af alle medlemmer, uanset hvor de bor.

Ansøgningskema kan hentes på DET GODE MINDES HJEMMESIDE, adressen er www.detgodeminde.dk eller på telefon 26880011, såfremt dette ikke er muligt for ansøgeren.

Der kan søges til mange formål som f.eks. Hjælp til bolig, varme, istandgø-

Undgå afbrydelse i tilsendelse af Vajsenhusianerbladet ved flytning:
Gå på det lokale posthus og udfyld et portofrit flyttekort.
Skriv 3832 Vajsenhusianerbladet. Giv også besked til kassereren.

relse, studiehjælp, studierejse til udlandet, eller et akut behov af hvad art det måtte være. HUSK at meddele i ansøgningen, hvornår du gik ud af skolen, dit CPR- nr., ligesom din adresse skal være angivet, helst med telefonnummer. Ring ikke for at høre om hvordan resultatet er blevet. Det besvares ikke pr. telefon, og alle ansøgere får direkte besked.

Bestyrelsen

AKTIVITETSKALENDER: VAJSENHuset.

11-11 mandagsmøde kl. 19.30
02-12 mandagsmøde kl. 19.30
02-02 mandagsmøde kl. 19.30

D G M :

14-11 Bankospil
01-01 Stiftelsesfest.
10-04 Generalforsamling

NYE MEDLEMMER:

Michael Holstein Nielsen, årg. 1962.
Mark Christensen, årg. 1991.
Annette Keis Thustrup, årg. 1994.
Line Hvass Sørensen, årg. 2002.
Zilla Ingemann Olsen, årg. 2002.
Sacha Ferdinandsen, årg. 2002.
Andre Henning Heiberg Pastoft, årg. 2002.

DØDSFALD.

Annelise Billedahl, årg 1934.
Æret være hendes minde.
red.

EN MILLION KRONER EKSTRA

Inger Linde, der som tidligere omtalt testamenterede to millioner kroner til Vajsenhuset, havde sat penge af til sin broder Knud, årg. 1936.

Knud har dog ikke ønsket disse penge, hvilket betyder, at der bliver en ekstra million kroner til Vajsenhuset *red.*

Kom til...



Byens Bedste Bankospil

i
DET GODE MINDE

Det finder sted på

Det Kgl. Vajsenhus
i Festsalen
Torsdag,
den 14. november
kl. 19:00 præcis

Præmierne er traditionen tro gode

**KOLONIAL- og
SLAGTERVARER.**

Mange sidegevinster
- også til børnene.

Alle er velkomne - ingen filmelding !
Deltagelse i Bankospillet koster

kr. 50,00

for 2 gennemgående plader i 8 spil
(Ekstra gennemgående plader
koster 10 kroner pr. plade.)

Begrænset plads.

Festsalen er forbeholdt ikke-rygere

**Prisen er inkl. kaffe og småkager
til de voksne eller
1 sodavand til børnene.**