

Vajsenhusianerbladet



udgivet af foreningen

DET GODE MINDE



Det Gode Minde's

144 ÅRS

STIFTELSESFEST

Lørdag, den 19. januar 2001 kl. 18:00

i

Restaurant "Dueslaget"

Auroravej 2, Rødovre
v/ Damhuskroen - Tivoli

Formanden byder velkommen ca. kl. 18:10

Umiddelbart derefter:

3-retters-festmenu

Vin ad libitum

Kaffe med cognac eller likør

Fri bar

Natmad kl. 24.00



Pris pr. deltager kr. 175,- for medlemmer og evt. ledsager

Gæstepris kr. 700,-

Tilmelding sker ved betaling med check til kassererens adresse eller pr. giro

senest den 3. januar 2002 til:

Girokonto 1 02 03 90

DET GODE MINDE

2610 Rødovre

Husk at skrive medlemsnr. (evt. årgang) og telefonnummer

NB! Ingen hindring for dårligt gående, da restauranten ligger i gadeplan.
Restauranten har lovet os bedre plads denne gang, så vi kan få det mere luftigt.
Vi vil forsøge at tage hensyn til særlige ikke-ryger pladser ved bordene.
Skriv på din tilmelding, hvis du ikke tåler røg!

Hvor er Auroravej?

Kommer man fra København, er Auroravej den første vej på højre hånd efter Damhus-tivoli. Busserne 1-22-28-123 samt 550S holder nær Auroravej. Fra Rødovre S-station linie 1., og fra Hvidovre station linierne 22-129 og 132. ca. 1 km.

red.

Nye medlemmer

Vi har den glæde at kunne meddele, at efter årgang 1971 holdt jubilæumsfest har følgende meldt sig ind i vor forening:

Anne Lerup Mørck	årg. 71
Claus Bert Normann Nielsen	årg. 71
Erik Steen Christensen	årg. 69
Anette Lieberkind	årg. 71

Det at blive medlem i dag, er en ganske enkelt sag, man sender penge til vor kasserer, og ellers sker der ikke mere, åh jo I får da vores blade, for disse er vi alle glade. Der kan I læse om vore fester, som I kan deltage i med jeres gæster.

I gamle dage var der en helt anderledes højtid over optagelsen. Man skulle være fyldt 18 år for at kunne optages i foreningen. Forstander Charles Gandrup have skrevet en kantate med fire sange, som blev sunget under optagelsesceremonien:

"Vær hilset du unge, velkommen herhid!"
"Hvad du har nys forladt!"
"Intet på jord er som et bånd!"
"Sæt ryg mod ryg i Livets færd!"
sidste vers lyder således:

"Vær hilset I unge! ja velkommen her, thi I skal jo fremtiden bære!
Velkommen med glæde vi hilse enhver, som ret har vort broderskabs tanke kær og højner vort VAJSENHUS' s ære!"



Bowling 2001



Fredag d. 26. Oktober kl. 17.4 mødtes i alt 16 DGM'ere med ledsagere i Rødovre Bowlinghal for at dyste i "rød kegle"-konkurrence for efterfølgende at nyde en velfortjent middag. Vi blev delt i fire hold og alle gik med liv og sjæl op i at få lagt keglerne ned. Efter to timers asen og masen på bowlingbanerne, blev der i restauranten budt på en to-retters menu bestående af rejcocktail og oksehøjreb. Her fik vinderholdet, som i øvrigt var helt suveræne, overrakt en lille præmie. Til taberholdet var der en slikkepind som trøstepremie. Det var en rigtig hyggelig aften, og jeg håber, at vi til næste års bowlingsarrangement ser endnu flere DGM'ere. Husk at alle aldre kan deltage, fra 15 til 95, erfarne som novicer, for hovedsagen er, at vi hygger os sammen i DGM-regie.

Linda Dederding

Bestyrelsen havde været lidt utilfredse med Bowlingcentret i Axelborg, og bowlingen var derfor flyttet til Rødovre Bowlingcenter i Rødovrecentret.

Byens bedste bankospil

blev afholdt som annonceret d. 15. November kl. 19. på Det Kg. Vajsenhus i festsalen og det tilstødende klasseværelse. Begge lokaler var stopfulde, ikke en ledig plads kunne opdrives. Der var omkring 140 deltagere, som spillede om de utroligt mange flotte præmier og sidegevinster. Der var sodavand til børnene og kaffe til de voksne. Lotteriet i pausen gik som varmt brød, der blev solgt flere



lodder end nogensinde. Den samlede bestyrelse havde haft et meget stort forarbejde med indkøb af præmier, dækning af borde m.m. Tak til en meget træt bestyrelse for ikke at tale om Brian, som slæbte stole og borde til og fra. Det var et virkeligt flot arrangement. Mange gik hjem med julelys i øjnene og store pakker under armen. Vi får nok bedre plads næste år, når vi kan bruge den nye gymnastiksal.

Inger

Uniformer

Vor formand har gennem vor hjemmeside fået henvendelse fra en fru Rita Nielsen i Brabrand, som fremsender nogle blanke knapper og spørger, om det har været reserveknapper til hendes farfars vajsensuniform.

Eleverne på Vajsenhuset har aldrig brugt uniformer. Det er rimeligvis fra en "skorpe"-uniform. Vi kan love fru Nielsen, at vi vil undersøge det nærmere, når vi i løbet af foråret kommer til Opfostringshuset i Hellebæk.

En af mine klassekammerater, Helge Lepper, blev overflyttet til Opfostringshuset i 1931. Han viste sig på skolen en dag i mørkeblå uniform med blanke knapper, karseklippet og med kasket. Vi så ham aldrig siden!

red.

Øretæver

Vor meget populære lærer, P. W. Degner slog vist aldrig på tæven, bag kateteret havde han et spanskrør ved navn

"BARKIS". Når der var for megen uro, tog han "Barkis" frem, klaskede let i kateteret og sagde: "Barkis is willing", og så blev der ro. Derfor kan det undre, at Politiken d. 5. Nov. citerer P.W Degner, som for 50 år siden, da der var megen uro i Parken, fordi to kampe unødigt blev aflyst på grund regn, skulle have sagt om en af de nærgående pressefolk: "Han skulle have nogle øretæver", men måske havde han ikke sin "Barkis" med den dag.

P. W. var i øvrigt i mange år juniorleder i Akademisk Boldklub. Dette medførte, at flere vajsensdrengene blev optaget i klubben, selv om de ikke var "rigtige" akademikere.

red

Efterlysning

Nu nærmer vi os jo Vajsenhusets 275 års jubilæum.

Jeg har tidligere vist et billede her i bladet fra Vajsenhusets 200 års jubilæum, hvor man ser første og anden klasse klemt inde i flygelnicen. Hvor mange af jer ældre medlemmer var med i festsalen d. 11. Oktober 1927.??? Vi har to måske tre fra årgang 34, lad mig høre fra jer.

Billedet af musiklærer Hans J. Larsen er taget i efteråret 1927 kort før den unge mand på billedet skulle spille i skolens strygeorkester til stiftelsesfesten, så han var altså med, jeg gætter på, at han forlod skolen i 1932.

Er der nogen, som kan huske ham?

red.



Tilbageblik

Nu hvor Vajsenhusianerbladet nærmer sig de 100 år, har jeg den senere tid haft lejlighed til at se mange af de gamle blade fra 1902. Det som slår én, er den kolossale forskel der er på foreningslivet dengang og nu. Allerede kort tid efter at foreningen var stiftet i 1858 blev der dannet en sangkvartet, som med tiden udviklede sig til et stort kor. Koret gav mange koncerter og sang blandt andet ved kronprins Frederiks og kronprinsesse Louises indtog i København. Endvidere ved industriudstillingens åbning i 1872, hvor koret sammen med Det Kgl. Teaters kor opførte en kantate af Niels W. Gade. Der var tradition for, at koret sammen med skoleorkesteret gav to koncerter årligt, nemlig til Vajsenhusets stiftelsesfest, og ved eksamensafslutningen sidst i Marts. Undervisningen i sang og musik forløb kontinuerligt op gennem årene. Foreningen arrangerede møder og fester rundt om i forskellige selskabslokaler i København. Der var en lille ø i stadsgraven kaldet

Capri med et lille traktørsted, hvor man holdt til om sommeren.

Der blev arrangeret cykelture til Københavns omegn, og disse var vel besøgt. En af de virkelig store dage i foreningens historie var d. 12. September 1885, hvor vi kunne indvie vor nyopførte ejendom i Ahornsgade, som fremover skulle tjene til friboliger for vore gamle skolekammerater. Senere i 1937 da vi fik vor egen ejendom med selskabslokaler på Bomhusvej fortsatte det intense foreningsliv. Vi havde faste mødeaftener, mange gange var der optræden af medlemmerne, foruden at vi fik professionel optræden udefra. Vi havde gerne en stor efterårsfest i Oktober med revy eller teater, samt stiftelsesfesten i Januar. Vi engagerede tidens bedste danseorkestre som Svend Asmussen, Leo Mathiesen, Elo Magnussen og lignende. Det var virkelig tilløbsstykker. Vi havde dengang en vældig god bestyrelse, som forstod at engagere medlemmerne. Indtil 1942, hvor den sidste store fest blev afholdt i Borgernes Hus, da tyskerne begyndte at indføre spærretid, var den da forløbne tid, det vi vel i dag kan kalde DGMs guldalder, men 84 år er vel også imponerende. Krigen stoppede således vort foreningsliv.

Efter krigen var det vældig svært at komme i gang igen. Jørgen Fritsche var dygtig til at arrangere foreningsaftener med fremmed optræden, men alligevel kom vi aldrig rigtig i gang som i gamle dage. Vi havde et meget smukt 100 års jubilæum. Vort 125 års jubilæum i 1983, som blev holdt på Hotel D'Angleterre, var vel kronen på værket. Jørgen Fritsche, som professionel entertainer, havde arrangeret hele aftenen med optræden af Danny Drags og den gamle kapelmester Peter Rasmussen. Alle mødte i festtøj. Kapelmester Krosgård spille til dansen. Det var virkelig en storslået aften. Skolens lærepersonale var inviteret, men deltog ikke i festen. Fjernsynet mavede sig nu frem, så det var vanskeligt at samle særlig de unge mennesker. Så blev vor økonomi efterhånden så dårlig, at vi måtte sælge Bomhusvej. Vi fik en pris på over 50% af den reelle værdi. I dag har vi så den glæde at kunne uddele legater til trængende ældre og unge mennesker. Det er også dejligt at se, hvor meget skolen engagerer sig i vort foreningsliv i dag. Jeg håber inderligt, at der må komme samme nære kontakt mellem skolen og DGM, som der var på Vajsenhuset, da det lå på Købmagergade 44, hvor skolens lokaler stod til rådighed for vor forening. Vel har vi nu fået vort eget kontor, men egne foreningslokaler skal vi nok ikke regne med mere.

Ja det var så nogle tanker og erindringer fra den gamle redakteur, som ser sin opgave løst til Oktober næste år, hvor den nye skolebygning bliver indviet, samtidig med at vort gamle blad passerer de 100 år.

red.





Vajsenhusianernes Forening
DET GODE MINDE

Formand:

René Fleischer, årg. 1988
Nordbyvej 15
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 72 39

Næstformand:

Inger Riska Cervino, årg. 1960
Slotsherrens Have 115
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 77 50

Kasserer:

Hanne Presutti, årg. 1957
Mariehøj 88
2610 Rødovre
Giro 102-0390
Tlf. 36 72 17 85

Linda Dederding, årg. 1992
Ringtoften 115, st.tv.
2740 Skovlunde
Tlf. 44 91 92 95

Niels Danhøj, årg. 1990
Valbygaardsvej 79, st.tv.
2500 Valby
Tlf. 36 17 19 04

Web-adresse:

www.detgodeminde.dk

Foreningens mobiltelefonnummer,
26 88 00 11, vil fremover være foreningens eneste telefonkontakt for medlemmerne til bestyrelsen og den skal anvendes ved enhver kontakt.

**Undgå afbrydelse i tilsendelse af Vajsenhusianerbladet ved flytning:
Gå på det lokale posthus og udfyld et portofrit flyttekort.
Skriv 3832 Vajsenhusianerbladet. Giv også besked til kassereren.**



DKV byggeriet

Vajsenhusets byggeri er nu ved at være færdigt. Entreprenøren regner med at kunne aflevere byggeriet lige efter Nytår. Billedet viser den nye facade mod Nansensgade, der mangler dog endnu nogen beklædning af facaden. Ejendommen på hjørnet af Nansensgade og Vendersgade tilhører også Vajsenhuset. Den har lige fået en omfattende facaderenovering efter stadsarkitektens krav. Det har kostet omkring 2½ million kr, derudover bliver alle lejligheder, som fraflyttes, totalt renoveret. Iøvrigt er Nansensgade, som tidligere blev betegnet som slum, er blevet en virkelig attraktiv gade. Mange ejendomme er ændret til ejerlejligheder eller andelsboligforeninger.

red.

Vajsenhuset

Intet møde i januar. Der er sædvanligt Mandagsmøde d. 4. februar kl. 19.30. Hvis el-installatøren er færdig, har forstanderen lovet, at der bliver mulighed for at se den nye skolebygning indefra. Den årlige skolekonedie finder sted d. 4. marts kl. 19.30 i den nye gymnastiksal - glæd jer.

Herved indkaldes til

DET GODE MINDE's Generalforsamling

i Vajsenhusets festsal
torsdag den 18. april 2002
kl. 19:00

Dagsorden i henhold
til lovene.

HUSK AT forslag
til behandling på
generalforsamlingen
skal være
formanden i hænde
senest den 1. januar 2002.

Mød nu op!
DGM er også dig!

Bestyrelsen
og
redaktionen
ønsker alle vore
medlemmer en
rigtig glædelig Jul,
samt alle
gode ønsker
for jer i det nye år.