

# Vajsenhusianerbladet



udgivet af foreningen

## DET GODE MINDE



Bestyrelse  
og  
Redaktion  
ønsker alle  
medlemmer  
en god Påske



en god Pinse



og  
en god Sommer



### ORDINÆR GENERALFORSAMLING

## DET GODE MINDE

Torsdag den 19. april kl. 19:00 PRÆCIS

i Festsalen, Det Kgl. Vajsenhus

D  
A  
G  
S  
O  
R  
D  
E  
N

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
  - a) Forelæggelse til godkendelse
  - b) Fastsættelse af kontingenter
4. Indkomne forslag
5. Valg
  - a) Formand:  
*Inger Riska* (årg. 60), ikke villig til genvalg
  - b) Bestyrelsesmedlemmer:  
*Niels Danhøj* (årg. 90), villig til genvalg  
*Jette Henriksen* (årg. 55), ikke villig til genvalg
  - c) 2 suppleanter til bestyrelsen:  
*Birgitte Tøjberg* (årg. 70), villig til genvalg
  - d) Redaktør:  
*Henning Aksby*, (årg. 34), villig til genvalg  
Suppleant:  
*Michael Aarøe-Ebersted* (årg. 74), villig til genvalg
  - e) Ekstern revisor: Revisor *Søren Pedersen*, bestyrelsen foreslår genvalg
  - f) Kritisk revisor: *Inge Rødgaard* (årg. 43) villig til genvalg  
1 suppleant:
6. Eventuelt

Alle der ikke er i kontingent-restance har adgang.

**Vær aktiv i din forening - deltag i generalforsamlingen!**

BEMÆRK: Vi begynder kl. 19:00 - PRÆCIS!

Generalforsamlingen afsluttes med et par håndmadder + øl/vand.



Årgang 1943 samlet til gensyn på skolen den 30. oktober 2000.  
 I forreste række fra venstre Gerda Elisabeth Reuther (f. Jensen), Alice Krog (f. Grøn), Ellen Andersen (f. Giersing) og Hanne Petersen. I bageste række forstander Martin Agerbak, Bernhard Strandquist, Carl Veng, Bjarne Hausgaard, Helge Lønholt (Dam Jensen), Johs. Due Jensen, Bent Dan Petersen, Søren Hartvig Nielsen, Jens Østerholm, Walther Lund.

## Gensyn efter 57 år

Sammenkomst på skolen med klassekammerater fra årgang 1943 og mødet med forstander Martin Agerbak Madsen. Det var et højdepunkt for os i år 2000.

Inspireret af Hans Ulbæk (årg. 1942), som vil være de fleste læsere bekendt, gik vi for et par år siden i gang med at finde frem

til vores - i mere end én forstand - gamle klassekammerater, og med megen spænding så vi frem til at mødes en oktoberaften i skolens festsal.

Mon I kan kende hinanden? Hvad vil I dog snakke om? Sådan havde andre spurgt os når de hørte om vores planer om et

gensyn; men der var ingen vanskeligheder, selv om nogle af os havde skæg, og de forskellige hårfarve var blevet lidt mere ens. Det største problem var at have tid nok.

I sagens natur var der en del kammerater vi måtte savne.

Først viste Agerbak os rundt. Det var en oplevelse at gense vores gamle skole. Vi var bl.a. inde i det klasseværelse som har et Danmarkskort malet på bagvæggen. Der kunne vi synge nogle børnevers med byerne på Fyn og på Bornholm, vers som P.W.Degner havde lært os i 2. klasse; (sometider kan remser også være nyttige!)

Agerbak gav os et levende indtryk af skolens aktiviteter og de moderne faciliteter den i dag kan tilbyde, og vi fornemmede at den som dengang har sit særpræg og bliver ledet ud fra samme grundholdning.

Derefter tilbragte vi et par hyggelige timer med en lækker buffetmiddag. Den havde én af kammeraterne, Walther Lund, stået for og medbragt (efter sigende prøvesmagt af hans kone). Han og jeg spillede duet på violin. Det var ikke helt sådan som vi spillede dengang, men det var da rart at tænke på hvor og af hvem vi havde lært det. Bernhard Strandquist viste os billeder fra sine maleriudstillinger, Jens Østerholm fortalte fra sit liv som skuespiller, Carl Veng sang meget apropos De gamles vise (vi er jo 72-73 år!) fra Carl Nielsens Fynsk Forår. Og der blev fortalt og snakket.

Aftenen gik alt for hurtigt, og derfor vil vi mødes igen.

Man bliver præget af sin skole, af lærerne og ikke mindst af ens kammerater. Vi kan varmt anbefale at holde kontakten med klassekammerater og med skolen vedlige. Vi havde stor glæde af vores sammenkomst - selv efter 57 år, men forsøg, kære skolekammerater, at mødes lidt hyppigere!

Johs. Due Jensen  
 Årgang 1943

## Musikhistorisk

Den 5. september 2000 afleverede den gamle redaktør beretningen om musikundervisningen på det Kgl. Vajsenhus siden 1727 til Dronningen i hendes palæ på Amalienborg. Den 20. september sendte hun et takkebrev, hvori der stod, at hun var glad for at modtage beretningen, og at hun ser frem til at læse mere om Vajsenhuset, dets historie og især om musikundervisningen igennem årene. I beretnin-

gen havde den gamle redaktør indklæbet et billede, som viser kong Frederik og dronning Ingrid passere forbi de vandkæmmede og bukkende elever, da kongeparret var på vej op til festsalen til Vajsenhusets 225 års jubilæum i 1952, formentlig var dette billede Dronningen ukendt. Vi har i øvrigt modtaget megen anerkendelse af beretningen fra sagkyndig side. Det skulle være nu, at den skulle

skrives, fordi der snart ikke er flere tilbage, som kunne skrive den. Der er vist endnu nogle usolgte eksemplarer på Musikhistorisk Museum.

RED.



# Stiftelsesfesten



Der var fremmødt 97 festglade og ditto-klædte gæster, som efter en velkomstdrik blev budt velkommen af formanden. Der blev spillet fint under middagen, og samme musiker leverede et rent "one man band" til dansen. Uforlignelige John Brun var toastmaster: Han kan bare det dér. Middagen bestod af oksesteg med gulerødder, glaserede perleløg med peberrodsfyld, og til desserten chokoladekage med is og frugt. Forstander Martin Agerbak holdt tale, hvori han kom ind på det nye byggeri. Han talte om Frederik d. IV - som fra sit maleri daglig betragter ham - (der var dog ikke tale om nogen paranoia). Martin sluttede med ordene: "Hvis Frederik d. IV kunne se sin gamle skole, ville han være glad for, at han havde sikret sin skole godt økonomisk". Som en del af underholdningen dukkede skolens to musiklærere op med flere orkesterelever. De spillede diverse gamle kendinge fra musikens gode perioder. De sluttede af med "Lykken er ikke gods eller guld" istemmet af forsamlingen, og dermed blev en gammel tradition trukket frem. Havde for længst afdøde "Tante Ingeborg", en kendt DGM-pige, være tilstede, havde hun fået opfyldt sit faste sangønske. Som alle ved, er det den tidligere forstander Charles Gandrup som har skrevet sangen, og den blev sunget første gang til Vajsenhusets stiftelsesfest d. 11. oktober 1900.

*Michael*

## DKV byggeriet



Byggeriet på Vajsenhuset er flere måneder forsinket. Dette billede er taget d. 27. marts. Hullet er endelig gravet færdigt, nabogavlne er understøbt, endvidere er beskyttelsesrummet under gårdspladsen etableret. Billedet viser dette og man ser dørhullerne. Af hensyn til frosten er betonen stadig afdækket.





## Vajsenhusianernes Forening **DET GODE MINDE**

### Formand:

Inger Riska Cervino, årg. 1960  
Slotsherrens Have 115  
2610 Rødovre  
Tlf. 36 70 77 50

### Næstformand:

Rene Fleischer, årg. 1988  
Nordbyvej 15  
2720 Vanløse  
Tlf. 38 71 72 39

### Kasserer:

Hanne Presutti, årg. 1957  
Mariehøj 88  
2610 Rødovre  
Giro 102-0390  
Tlf. 36 72 17 85

Jette Henriksen, årg. 1955  
Borgdal 22  
2770 Kastrup  
Tlf. 32 51 98 31

Niels Danhøj, årg. 1990  
Valbygaardsvej 79, st.tv.  
2500 Valby  
Tlf. 36 17 19 04

### Web-adresse:

[www.detgodeminde.dk](http://www.detgodeminde.dk)

**Foreningens mobiltelefonnummer, 26 88 00 11, vil fremover være foreningens eneste telefonkontakt for medlemmerne til bestyrelsen og den skal anvendes ved enhver kontakt.**

**Undgå afbrydelse i tilsendelse af Vajsenhusianerbladet ved flytning:  
Gå på det lokale posthus og udfyld et portofrit flyttekort.  
Skriv 3832 Vajsenhusianerbladet. Giv også besked til kassereren.**



DGM har nu fået "Eget Hjem" igen. I skolens naboejendom har vi købt en kælderforretning med rigelig plads til vort arkiv og mødelokaler for bestyrelsen. Forretningen er købt på andelsbasis, og overtagelsen har fundet sted. Bortset fra renovering af køkken og toilet, begge fra 1930'ernes slidte stil, er lokalerne klar til at tage i brug. Det var Forstanderen, som henledte vor formands opmærksomhed på den ledige butik.

## Nye medlemmer

### Årgang 1935

Axel Larssen

### Årgang 1942

Grethe Zenia Andersen,  
f. Pedersen

### Årgang 1953

Mogens Bernskov

### Årgang 1958

Ervin Petersen

### Årgang 1971

Susanne Fallesen

### Årgang 1973

Kim Pedersen Jonsen

### Årgang 1988

Sarah Balle

### Årgang 1994

Björg Wenzel-Petersen

## Legatuddeling !

Næste legatuddeling finder sted i maj måned.

Ansøgningen skal være skrevet personligt af ansøgeren, og kontingent for 2000 til DGM skal være betalt.

### Ansøgningsfristen er 1. maj 2000.

Det er naturligvis for alle medlemmer, uanset hvor de bor.

**Ansøgningskema** kan rekvireres på **Det Kgl. Vajsenhus** på telefon 33 93 03 26, hos **DGM** på telefon 26880011 eller på DGMs Web-adresse.

Der kan søges til mange formål f.eks. hjælp til bolig, varme, istandgørelse, studiehjælp, studierejse til udlandet - eller et akut behov af hvad art det måtte være.

HUSK at meddele i ansøgningen, hvornår du gik ud af skolen, dit CPR-nr., ligesom din adresse skal være angivet, helst med evt. telefonnummer.

Ring **ikke** for at høre om hvordan resultatet er blevet. Det besvares ikke pr. telefon. Alle ansøgere får direkte besked.

Bestyrelsen

## Legater og SU

Har du i 1999 fået udbetalt skattepligtige legater, der er givet med uddannelsesformål for øje, kan du få forhøjet dit årsfribeløb.

Du skal skrive til SU styrelsen og søge om forhøjelsen.

