

# VAISENHUSIANERBLADET



UDGIVET AF FORENINGEN:

„DET GODE MINDE“

Nr. 6.

København, Juni 1905.

3. Aarg.

## Fru Ida Berg

fylder den 19. Juni 80 Aar. I og for sig er jo Opnaelsen af denne Alder en Begivenhed, der i en lille Kreds som vor giver Anledning til Omtale, endsige da naar Talen er om et saa trofast, utrætteligt og ungdomssindet Medlem som vor gamle Fru Berg.

Mødeaften efter Mødeaften, til daglig og til Fest, Aar efter Aar under skiftende Forhold, daarligt Vejr, lang Vej og Sygdom til Trods, har vi set hende i vor Midte, indtagende sin stille Plads i de ældres Krog, men altid med, altid interesseret, ikke mindst for de unges Liv og Virken i Foreningen — er vi komne til at betragte hende som Personifikationen af den umiddelbare varme Kærlighed til og Interesse for Vajsenhusiansagen.

Spøgende — men med fuld Berettigelse har vi kaldt hende for »den ældste af de unge« i »Det gode Minde«; thi man havde ikke talt mange Gange med Fru Berg, før man erkendte den Varme og Iver for Sagen, som da kom til Orde.

Denne Junidag vil da blive en af de sidste Mærkepæle i et langt, arbejdsomt og nøjsomt Liv, der i Skygge og Stilhed har virket saa mangt til

Gavn i det smaa og for de smaa og fattigere — et religiøst og rettænkende Liv, som ikke søgte sit eget og var tilfreds med lidet.

Ganske betegnende er det jo ogsaa, at naar Fru Berg talte om og glædede sig til denne Dag, saa har der aldrig været mindste Antydning af Tanke paa, hvad Foreningen vilde gøre for hende og maatte føle som en naturlig og kær Pligt i Dagens Anledning — nej, det var Tanken om at berede sin kære Forening en Festaften, om at se gamle og unge samlede i en glad og munter Forsamling. »Saa gi'er jeg Punch«, sagde Fru Berg.

Derfor, Vajsenhusianere, lad os fylkes tæt og talrigt om Veteranen, naar Festaftenen den 22. oprinder, og lad de Hurraraab, der da skal runge fra vor egen Gaard i Ahornsgade, bære Vidne om, at »Det gode Minde« endnu har en Ungdom, som af fulde Hjerter og Lunger kan hylde sin ældste og afholdte Repræsentant, naar vi alle mødes i Ønsket om en lys og lykkelig Livsaften for vor kære, gamle Fru Berg.

JON.



## Erindringer fra en Englandstur.

Af Ejner J. Rønnov.

(Forts.)

Er der noget, der vækker Appetiten, maa det absolut være en Rejses Strabadser.

Selv om jeg ikke kan paastaa, at den Ret, jeg fik til Middag, just stillede min Sult i nogen særlig Grad, var det dog altid en Trøst at vide, at man »havde faaet noget«.

At Englændernes Madlavning langt fra staar paa Højde med Danskernes er sikkert en Kendsgerning, og da vi stillede os noget kræsne overfor Maden, var vi alletider mere eller mindre sultne.

Det var nu egentlig ogsaa de mest forunderlige Sammensætninger af Retter, saasom:

»Kødtrevler med udkogte Kartoffler, samt Sauce, der nærmest mindede om Vand.« Da jeg spurgte min Ven, hvad de kaldte den Ret for, svarede han: »Udgravninger fra Floden Tyne«. Oprigtig talt mindede dette Sammensurium ogsaa nærmest om noget saadant.

Efter denne fortræffelige Ret fik vi saa Desserten. Den slipper Englænderne let fra — den bestaar nemlig af  $\frac{1}{4}$  Rabarberstilk, over hvilken der er hældt Vand, der vistnok skulde forestille Sauce; og for at faa dette til at glide ned, maatte vi dygne en gruelig Masse Melis ovenpaa.

Derimod er deres Syltetøj hævet over al Kritik, og det kunde vi faa lige saa meget af, som vi ønskede, og det kan nok være, at vi benyttede os af denne Begunstigelse.

Efter Maaltidet begav jeg mig med Mr. Geermanns Kollega, en Dansker ved Navn Hecksher, der boede sammen med G., en Tur rundt i Byen og Parkerne og besaa disse.

De er ikke overvældende skønne, alt er holdt i en altfor stiv Stil; de kan f. Eks. slet ikke maale sig med Søndermarken og Frederiksberg Have herhjemme.

I disse Parker findes altid Sportspladser, enten til Lawn-tennis, Bowling eller Krocket.

Bowling-Pladsen bestaar af en stor, fuldstændig plan og kvadratisk Græsplæne, hvor Græsset omhyggeligt er afslaet.

Paa den ene Side af Plænen ligger der hvide fir-kantede Klædestykker i passende Afstand fra hverandre — ovenpaa hver enkelt af disse er anbragt en lille hvid Benkugle.

Paa den modsatte Side af Plænen staar saa et Par af disse engelske, lidenskabelige Sportsmænd med hver en større sort Kugle, som de hver for sig triller over mod den hvide Kugle; den af de spillende, der flest Gange har ramt den hvide Kugle med den sorte, har vundet. Spillet er højst uinteressant, synes jeg; men naar blot Englænderne er tilfredse med det, er det jo godt.

I alle engelske Parker bliver der spillet af mere eller mindre gode »bands«, de skifter med Parkerne de forskellige Dage i Ugen, saa der bliver dog kun spillet i een Park om Dagen. I en større engelsk By findes 6 à 8 Parker.

Den Dag, jeg kom til Newcastle, skulde der være Koncert i en Park, der hed »Elswick-Park«, som ligger i Nærheden af den Gade, jeg boede i.

Til alt Held var det et af de bedre Musikkorps, der blev ledet af en ung Løjtnant, Mr. Amer.

Ved 7-Tiden om Aftenen fyldtes Parken af en Masse Mennesker, hovedsagelig Ungdom.

Disse Koncerter, der gerne varer  $1\frac{1}{2}$ —2 Timer, slutter altid med »God save the king«. Gud naade den arme Synder, der, naar Nationalsangen spilles, ikke i Ærbødighed blotter sit Hoved for derved at tilkendegive sin Loyalitet for Kongehuset.

Politiet i Parkerne holder skarpt Øje med dette.

Jeg, der naturligvis intet vidste om dette, fik af en af Geermanns Kolleger et vældigt Dunk i Siden, saa jeg var nær ved at tabe baade Hoved og Kasket, hvilken sidste jeg, da den nu engang var af, beholdt i Haanden, til Nationalsangen var spillet til Ende.

Samme Aften fik jeg en behagelig Overraskelse.

Jeg skulde nemlig, da jeg nu var kommen til England, besøge en Ven af mig, ogsaa Dansker, ved Navn Johs. Nielsen, der boede i Glasgow.

En saadan Tur — fra Newcastle til nævnte By — koster Tur og Retur 24 shillings 6 pence.

Geermann havde imidlertid faaet opsnuset, at der den næste Dag gik et af de tidligere omtalte »excursionstrains« til Skotland.

Omkostningerne for Rejsen vilde da kun beløbe sig til 8 shillings for Tur og Retur med 3 Dages Ophold i Glasgow.

Jeg var selvfølgelig ikke sen til at benytte mig af denne gunstige Lejlighed; telegraferede straks til min Ven dér, at jeg kom dertil næste Dag.

Var jeg blot ankommen til Newcastle en Dag senere, maatte jeg have blødet det tredobbelte.

Jeg startede da den næste Morgen Kl.  $7\frac{1}{2}$ . Rejsen var — for mig — skrækkelig lang. Da jeg ingen Mad havde faaet med, blev jeg selvfølgelig dygtig sulten og maatte derfor ved en Mellemstation, hvor der gjordes et længere Ophold, købe en Æske Chokolade, da der ikke var noget Smørrebrød at opdrive.

Først da fik jeg Lejlighed til at se, hvormange Mennesker der var med. — Toget bestod af nogle og tyve store Vogne, og alle var de fyldte, ja overfyldte.

I den Kupé, jeg sad i, var Publikum noget blandet. Arbejdere og Handelsfolk — ja, selv et Par Lapse var iblandt det.

En af Arbejderne havde været saa forsynlig at tage Frokost med, der magelig kunde have mættet samtlige tilstedeværende; han var da ogsaa saa elskværdig at lade sin Mad gaa rundt mellem Passagererne til behagelig Afbenyttelse for dem, der maatte føle sig fristede.

Enkelte faldt for Fristelsen, men jeg maa tilstaa, at trods min nagende Sult var jeg ikke blandt disse.

Kl.  $12\frac{1}{4}$  ankom vi til Edinburgh efter at have standset ved alle Mellemstationer.

Ankomsten fandt Sted under Jorden, hvor Stationen med sine 32 Perroner er beliggende.

Det første, der hænder en rejsende, naar han stiger ud paa en større Station, er, at han bliver antastet af en Mængde snavsede Unger (Drenge i Alderen 8—14 Aar), der skrigende og raabende falbyder deres Kram, saasom: Bøger med Prospekter af vedkommende By, Prospektkort, Tændstikker, Blomster o. l. — Man er ligefrem tvunget til at købe noget af dem, for at blive af med dem. — De fik saaledes prasket mig paa: en Bog om Edinburgh (for Resten udmærket til en Pris af 6 d.), en Bog med Prospekter af Byen og — en Rose. — Heldigt sluppet ud af disse smaa Handelsmænds Klør skulde jeg da se at hitte Vejen til Jordens Overflade, hvilken jeg fandt ved at følge efter en af de mange »cabs«, der altid er en Mængde af ved Stationerne til de rejsendes Afbenyttelse. —

Kørevejen viste sig at være en Bakke, mindst lige saa stejl som vor Roskildebakke. —

Det første, der falder en i Øjnene, naar man kommer op paa Gaden, er det skønne Walter Scott'ske Monument. — —

(Fortsættes.)

Fondet til Opførelse af

»Det gode Minde«s eget Hjem

(Stiftet af Hr. Forstander Gandrup)

Kapitalen er nu Kr. 1,254,80.

Bidrag modtages fremdeles med Taknemmelighed af  
BESTYRELSEN.

VAISENHUSIANA.

Torsdag den 18. Maj (Store Bededagsaften) afholdtes det første Møde i Sommerlokalet.

Traditionen tro beværtedes med The og varme Hveder: ca. 40 Medlemmer havde indfundet sig og tilbragte i den dejlige Sommeraften en behagelig Stund i hverandres Selskab.

Torsdag den 15. Juni og Torsdag den 29. Juni afholdes Møder i Sommerlokalet (Gimle).

Sammenkomsten i Stiftelsens Have (Ahornsgade) afholdes Torsdag den 22. Juni Kl. 8.

Medlemmer og Bidragydere indbydes.

Bestyrelsen.

Stor Skovtur

Søndag den 2. Juli. Man samles ved Nordbanestationen Kl. 8 og kører med Toget 8,18 til Hillerød, derfra med Gribskovbanen til Gribsø, hvor den medbragte Frokost spises.

Derefter spadseres til Nøddebo, hvorfra man sejler over Esromsø til Fredensborg, hvor der serveres Middag med Øl og Kaffe.

Hjemrejsen foregaar med Bane fra Fredensborg.

Prisen for Deltagelse er for Medlemmer Kr. 4.25, for Besøgende, indførte ved et Medlem, Kr. 5.00.

Tegningen, der modtages hos Bestyrelsen, sluttes den 29. Juni i Sommerlokalet.

BESTYRELSEN.

Til Bestyrelsen og alle Medlemmerne  
fra  
gamle Ida Berg.

Ja, det er noget, jeg saa længe har tænkt paa: jeg vilde nemlig saa gerne have, at »Det gode Minde«s Stiftelsesfest hvert Aar fejredes paa særlig Maade, ikke med kostbar Højtidelighed eller stor Fest, men med et Fællesmaaltid; thi derved knyttes Bestyrelse og Medlemmer tættere til hinanden, og efter min Mening skylder vi alle »Det gode Minde« den samme barnlige Kærlighed og Taknemmelighed som jeg. Lad os ikke glemme, at Enighed gør stærk, og at Taknemmelighed og Samfølelse knytter et Samfunds Baand fastere, ikke mindst i vor velsignede Forening, hvis Medlemmer kalder sig Brødre og Søstre.

Ja, kære Venner, hvor glad og overrasket blev jeg ikke, da jeg i Fjor traadte ind i Salen og saa det lange, smykkede Bord, hvis Hygge og Liv indgød Feststemning; det var ikke udsøgte franske Retter, men en ægte dansk, som de unge havde valgt, for at saa mange som muligt af de mindre bemidlede Medlemmer kunde deltage; og i den Aand synes jeg, det fremtidig burde gøres.

Det var en velsignet Aften!

Og denne de unges gode og smukke Tanke bør efter mit Skøn ikke hemmes, men æres og efterfølges, thi for mig var det et Tegn paa en lys og rig Fremtid for vor af mig saa højt elskede Forening.

Hvis Vorherre vil forunde mig at leve og være rask til den store Højtidsfest om 3 Aar, saa giver jeg med Glæde en firedobbelt Skærv til at højne og ære den.

Bibliotheket.

De ærede Medlemmer, som endnu ikke har afleveret deres Bøger, nemlig Numrene: 161, 258, 339, 418, 435, 484, 588, 592, anmodes om snarest at gøre dette til Hr. *Soph. Jensen*, Købmagergade 32.

BIBLIOTEKAREN.

Vore Læsere anmodes — i egen Interesse — om at sørge for, at Bestyrelsen er i Besiddelse af deres nøjagtige Adresse, og om snarest at anmelde Flytning.

Indmeldelse af nye Medlemmer modtages af Bestyrelsen. — Kontingent 50 Øre maanedlig for Medlemmer. — Bidragydende 4 Kr. aarlig.

Alle Forenings-Meddelelser sendes til Formanden, Hr. Fuldmægtig *F. Petersen*, Gl. Kongevej 137<sup>s</sup>, V.

Meddelelser til »Vajsenhusianerbladet« sendes enten til Formanden eller til Hr. *Johs. Madsen*, Bernstorffsvej 12 B<sup>1</sup>, V.



## Vilh. Hansen & Co.

Materialhandel.

Tapet- og Farvehandel.

= Telefon 3017. =

**30 Nørrebrogade 30.**

København N.



## Forlang overalt

90 forskellige Frokost- og Middagsretter

i 1 og 2 Punds Daaser.

**Økonomisk!**



Dansk Vin- og Konserves Fabrik,

M. Rasmussen, Faaborg.

Kgl. Hof-Leverandør.



Aktieselskabet **Nordisk Brandforsikring, KØBENHAVN**

Garantikapital: 4 Millioner Kroner

overtager Brandforsikring og Indbrudsforsikring til billigste, faste Præmier og paa kulanteste Betingelser.

Hovedkontor: Rømersgade 3.

Forretn. grundl. 1815.

Gaa til **Søren Justsen,**

Køhler & Frost's Eftflg.

— Pilestræde Nr. 46 —

og køb Dem et nyt **Uhr**

eller lad det gamle reparere.

Billige Priser.

**Villiam Galleesen.**



**Kokes & Briket Import**

**12. Ved Stranden 12.**

Thorvald Bergs Eftf.

Indehaver: **SOPHUS JENSEN.**

**Børnedragter.**

Telefon 3740. Købmagergade 32. Telefon 3740.

Telefon 4131 Telefon 4131

**ROLUND & Co.**

— Bredgade 6, St. —

**Møbeludsalg**

Tegninger & Overslag leveres paa Anfordring .

Værksted: Forchammersvej 23.



**Corset-Huset**

(V. Beitzels Eft.)

**Emilie Madié.**

Corsetter i nyeste Façons.

Reformliv »Hygæa« & Anticorsets.

Corsetter for svære Figurer.

Fruecorsets, Ortopædiske Corsets & Mavebælter.

Fine engelske Strømper, Handsker og Parfumer.

**39 - Gothersgade - 39.**

Nærværende Nr. er indleveret paa Posthuset den 3. Juni.