

VAISENHUSIANERBLADET



UDGIVET AF FORENINGEN:

„DET GODE MINDE“

Nr. 3.

Kjøbenhavn, December.

1902.

Vaisenhusets 175-aarige Jubilæumsfest.

DA Børnene ved Middagstid den 11. Oktober i fuldeste Puds gav Møde paa Skolen, blev de ikke lidt forbavsede ved Synet af de Forandringer, der var foregaaede med de ellers saa vel kendte Omgivelser. — De foregaaende Dages mange Øvelser ikke blot paa Kantaten og Musikprogrammet, men ogsaa paa Opstillingen i Festsalen og Gymnastiksalen, lod dem nok ane, at der forestod en mere end almindelig Stiftelsesfest, men intet af Børnene var blevet gjort bekendt med, at Hs. Majestæt ventedes at ville bære Festen med sin Nærværelse. At travle Arrangører havde været paa Færde fra den tidlige Morgenstund, saa de imidlertid, saasnart de var komne ind paa Legepladsen, hvor store Grupper af levende Planter var dekorativt opstillede. De tæppebelagte Trappe-Gange og de store Laurbær-Kranse, der smykkede Fred. IV.s og Chr. IX.s Buster, gjorde kun Børnenes Forventninger om Festsalens Udsmykning større. — Deres Forventninger blev næppe heller skuffede: det elektriske Lys udsendte sine Straaler over dejlige Planter og skønne



CH. GANDRUP.

Blomsterdekorationer, store Portierer fra Loft til Gulv værnede mod Træk fra Dørene til Gangen, og midt paa Gulvet med Front mod Flygelet var opstillet en Række af kostbare Stole, hvis Sæder dækkedes af de pragtfuldt indbundne Kantater forsynede med Guldkrone. Til højre og venstre var indrettet Siddepladser for særligt indbudne Gæster, for Direktionen, Kuratelet og Lærer-Personalet. — Som sædvanligt dannede Nodestolenes Række Grænsen mellem Gæsterne og Børnene og de vagthavende Lærere. — Efter at de tre øverste Klasser vare komne ind og havde indtaget deres Pladser, begyndte Gæsterne at komme; af de særligt indbudne, som havde givet Møde, kan nævnes Hs. Excell. Kultusministeren, Departementschef Asmussen, Vaisenhusets Læge: Doktor Djørup, Forlægger: Boghandler Lehmann, Arkitek-

ter: Kammerraad Zeltner og Arkitekt Zeltner o. fl. I stor Spænding afventede Børnene nu Majestæternes Komme; thi nu havde de faaet Vished derom, og det var tilmed blevet meddelt dem, at de paa et

givet Tegn alle maatte bukke og neje, saa godt den knap tilmaalte Plads tillod det. De laveste Klasser havde imidlertid taget Opstilling i selve Vestibulen, da Forstanderen ønskede, at de ikke, som ellers, skulde være Stedbørn ved denne Lejlighed, de skulde ogsaa have et Minde om Vajsenhusets Mærkedag, og deres søde smaa forbavsede Barneansigter skulde byde Majestæterne det første Velkommen paa Vajsenhusets Grund.

(Fortsættes).



Georg Rung.

* $\frac{5}{8}$ 1799, † $\frac{7}{7}$ 1868.

(Sluttet).

Den store Forsamling af gamle Skolekammerater, hvoraf flere ikke havde set hverandre, siden de udgik fra Skolen, ledede da naturligt Tanken hen paa at danne en Forening, der skulde værne om og bevare alle disse Minder fra Barndommens Dage. Denne Forening blev ogsaa hurtigt dannet, det vedtoges, at dens Stiftelsesdag skulde være Jubilæumsdagen og dens Navn »Det gode Minde«. Den fik Lokale i det gamle Vajsenhus paa Købmagergade, og her saa man da jævnlig Forstanderen færdes iblandt os; han kom ubemærket, uden at Nogen havde lagt Mærke dertil, og naar han en Tid havde talt saa med den ene saa med den anden, forsvandt han lige saa pludseligt, men han var os altid en kærkommen Gæst.

For ligesom at fuldføre sit Samliv med sine tidligere Elever kan endnu anføres, at han ved mange af de Ægteskaber, der stiftedes mellem udgaede mandlige og kvindelige Elever, var en meget søgt Forlover, der med Glæde fulgte dem til Alteret.

Han blev ogsaa her en kær og velkommen Gæst i alle disse Hjem og fik ogsaa den Glæde flere Steder at se de Børn, som voxede op der.

Det var da ogsaa en smertelig og knugende Sorg, der ramte Alle, da Rung efter et kort Sygeleje, 69 Aar gammel, den 7. Juli 1868 for sidste Gang lukkede sine Øjne, men det var jo ogsaa en kær og dyrebar Ven, en uforglemmelig og elsket Fader, vi havde mistet.

Den 11. Juli 1868 blev han jordet under megen stor Deltagelse saavel af Gamle som Unge, der var omtrent intet Øje tørt ved den Lejlighed, thi alle følte jo, at nu var den Mand, som i 35 Aar havde styret Vajsenhuset, stedet til sin sidste Hvile.

Det var dog med den Fortrøstning i vore Sjæle,

der lød saa smukt i en af de Sange, der blev sunget ved Jordefærden, at vi skiltes fra hverandre:

Aldrig dø skal Mindets Fugl,
Men i Hjertets dybe Skjul
Skal den hæve højt sin Røst,
Bringe Fred og salig Trøst,
Sjunge om, hvad Du har skabt,
Sjunge om, hvad vi har tabt,
Til vi ses igen.

31 Aar senere, den 5. Marts 1899, Hundredearsdagen efter Rungs Fødsel, samledes atter en stor Skare af Vajsenhusianere ude paa Assistentens Kirkegaard ved Graven. Den var da rigt smykket med Blomster og Kranse, der vare skænkede af Medlemmer af »Det gode Minde«. Her lød atter mangt et Mindeord, og det udtaltes, at trods de 100 Aar var ikke alting glemmt, hans Minde og hans Gerning var endnu levende iblandt os.

Et kan dog vistnok baade Gamle og Unge være enige om, at vi værdigst og smukkest kunne slutte denne lille Livsskildring ved at istemme det sidste Vers af den Sang, der blev sunget ved Foreningens femogtyveaarige Jubilæum 1883, særlig med Hensyn til Vajsenhusets nuværende udmærkede Styrelse, der bærer alle gode Minder frem og højner vort Vajsenhus' Ære:

Og hvad vi saa i mange Aar,
Det glemte vi ej siden,
Fra Slægt til Slægt det gode naar
Og bærer Frugt i Tiden.
Ja, hvad der fængsler Barnets Sind,
Det fæster sig i Tanken ind
Til Brug for Livets Skole.



DET 3die Nummer af »Vajsenhusianerbladet« er jo nu udkommet. Det forholdsvis store Antal af Abonnenter, om vi saa tør kalde alle dem, der saa levende og med saa stor Velvilje har interesseret sig for vort Blad, viser os, at dette nye Foretagende har slaet godt an.

Fra os ganske ubekendte Mennesker og fra Vajsenhusianere nær og fjern kommer der Anmodninger om at faa de udkomne Numre tilsendte.

Dette, at Bladet læses af langt flere, end vi egentlig tænker os, bevæger os herved til at opfordre alle Vajsenhusianere, som ere uden Plads, til at avertere heri.

I Tilslutning til Spidsartiklen i Nr. 1 er her jo

ligeledes et Felt, hvor Sammenholdet vil kunne virke til Gavn og Velsignelse.

Enhver Næringsdrivende indenfor vor Kreds, der beskæftiger Folk, vil sikkert uden yderligere Opfordring gøre sit til enten selv eller gennem sit Bekendtskab at skaffe den Søgende en Stilling. Saadanne Pladssøgende bedes imidlertid deponere deres Anbefalinger i Afskrift eller Original hos Foreningens Formand.



VAISENHUSIANA.

Søndag den 7. December afholdtes paa Vajsenhuset en Koncert af det »Det kongelige Vajsenhus' Skoleorkester«. En meget talrig Forsamling, med flere af Direktionens og Kuratelets Medlemmer i Spidsen havde efterkommet Forstanderens elskværdige Indbydelse til at overvære Koncerten.

Kort forinden denne skulde begynde, overraskedes man ved, at Hs. kgl. Højhed Kronprinsen ledsaget af Hds. kgl. Højhed Prinsesse Thyra traadte ind i Salen og overværede hele Koncerten, der forløb paa en udmærket Maade, idet alle Programmets Numre fik en, om en omhyggelig og kyndig Indstudering vidnende Udførelse. Blandt andet udførtes en Solo for Violoncel med Orkesterledsagelse, komponeret af en ung Mand — 17 Aar gammel — der spiller med i Orkestret og selv udførte Violoncel-Soloen. Det smukke lille Arbejde lønnedes ligesom Programmets øvrige Numre med stærkt og velfortjent Bifald.

Efter Koncerten udtalte Hs. kgl. Højhed nogle anerkendende Ord til Orkestrets Solister og ønskede dem fortsat Held og Fremgang paa deres Bane. Det Arbejde, der paa Forstanderens Initiativ her udføres, kan ikke noksom beundres, og det er altid en Glæde at bemærke den Omhu og Præcision, der præger Orkestrets Præstationer.



Torsdag den 27. November afholdtes i Foreningens Lokale den i forrige Nummer bebudede Aftenunderholdning, som helt og holdent udførtes af 3 af Foreningens yngre Medlemmer.

Hr. Poul Andersen, der i nogle Solonumre glædede os ved sit til virkelig Kunst udviklede Violinspil, Hr. Anders Andersen, der paa en særdeles tiltalende Maade udførte forskellige Sangnumre samt Hr. Skuespiller Poss-Nielsen, der ved en ypperlig Gengivelse af udvalgte Scener af »En Spurv i Tranedans«, satte Tilhørerne i den rette hostrupske Stemning.

En meget talrig Kreds af Foreningens Medlemmer havde givet Møde og lønede de forskellige udmærkede Præstationer med stærkt og velfortjent Bifald.

Efter Aftenunderholdningen samledes en stor Del af Medlemmerne med Bestyrelsen og de Assisterende ved Bordene, hvor man tilbragte en lille Stund i gemtyllig og behagelig Samvær, medens de Unge i den store Sal til Musikens Toner lystig svang sig i en lille Dans.



Clara Hennings' Legat, stiftet af hendes Broder, Læge Emil Hennings og Hustru Louise Augusta født Christensen. Renten af ovenstaaende Legat uddeles førstkommande 28. Januar. Legatet kan søges af værdige, trængende

Medlemmer af »Det gode Minde« og bortgives for et Aar ad Gangen, dog ville tidligere Legatnydere fortrinsvis komme i Betragtning, naar deres Kaar ere uforandrede.

Efter Fundatsen maa følgende Spørgsmaal besvares nøjagtigt og samvittighedsfuldt:

»Er eller har Ansøgeren været Medlem af en socialistisk eller anarkistisk Forening, eller hylder Ansøgeren Anskuelse som disse.«

Ansøgninger, indeholdende alle fornødne Oplysninger, særlig med Hensyn til Vedkommendes Indtægter og øvrige Formuesforhold, indleveres til Foreningens Formand senest den 4. Januar 1903.



JULEFESTEN

afholdes Tirsdagen den 30. December fra Kl. 8—2 i Lokalerne Nørrevoldgade 23, St. o. G.

Prisen for Deltagelse er:

Medlemmer.....	0 Kr. 50 Øre
Medlemmers ukonfirmerede Børn.....	0 - 25 -
Besøgende indførte ved et Medlem.....	1 - 00 -
Besøgendes ukonfirmerede Børn.....	0 - 50 -

Billetter faas hos:

Hr. Sophus Jensen, Købmagergade 32,

Hr. Aage Rolund, Østergade 34,

Hr. Axel Andersen, Nørrebrogade 18.

Frk. Mathilde Lange, Nørrefarimagsgade 45 B, St.

Ihukommende den smukke Julefest ifjor, forventer vi livlig Tilslutning. *Bestyrelsen.*

Torsdag den 25. Decbr. (1. Juledag) og Torsdag den 1. Januar (Nytaarsdag) afholdes ingen Møder i Foreningens Lokale.

Alle Forenings-Meddelelser sendes til Formanden, Hr. Fuldmægtig *F. Petersen*, Gl. Kongevej 137^a.

Meddelelser til »Vajsenhusianerbladet« sendes enten til Formanden eller til Hr. *Johs. Madsen*, Bernstorffsvej 12 B¹.

Indmeldelse af nye Medlemmer modtages af Bestyrelsen. — Kontingent 50 Øre maanedlig for Medlemmer. — Bidragydende 4 Kr. aarlig.

Plads søges.

En Vajsenhusianer, 48 Aar, søger Plads som Bud, Inkassator eller lignende. Den Søgende har arbejdet paa Orlogsværftet som Smed i ca. 24 Aar, men maa af Helbredshensyn opgive denne Beskæftigelse.

Foreningens Formand er i Besiddelse af Kopi af Anbefalinger. — Man bedes godhedsfuldt henvende sig skriftligt eller mundtligt Flensborggade 45¹. **Gerhard Olsen.**

En udmærket anbefalet Mand trænger til Erhverv ved Administration, Expedition, Skriveri el. lign. Foreningens Formand anviser.

En forhv. Elev af Vajsenhuset, 40 Aar gl., søger Plads snarest som Expedient, Forvalter, Bogholder eller Agent enten inden- eller udenbys. Den Søgende er oplært ved blandet Kolonial og har senere beskæftiget sig med Vinbranchen. Reflekterende bedes henvende sig til Formanden for Foreningen, som er i Besiddelse af Kopi af Anbefalinger, eller til St. Blichersvej Nr. 10, 1. Sal, F.



Villiam Callesen.



**Kokes
&
Briket
Import**

12. Ved Stranden 12.



H. SVENDSEN,
St. Kirkestræde 1. — Telefon 1509. — St. Kirkestræde 1.
Indehaver: **JULIUS ANDERSEN.**
Smør og Æg en gros & en detail.
Prøv fint Ævresmør à 92 Øre.



Det danske Kompagni for Spejl- og Vindues-Polering
„Konkurenten“
Møntergade 16, 1. Sal. — Kjøbenhavn K.
→ Telefon 8447. ←
Indehaver: **MARIUS HANSEN.**



AMYKOS.

Henrik Gahns er den eneste ægte, uovertrufne som Gurglevand, Saarrantiseptikum etc. Bør findes i ethvert Hjem. Prisbelønnet paa 7 Verdensudstillinger. Anbefales af de berømteste Læger.

Faas paa ethvert Apothek og i enhver Materialhandel.

Hoved-Depot:
Tordenskjoldsgade 31.
EMIL WARTHÖE.

Thorvald Bergs Eftf.
Indehaver: **SOPHUS JENSEN.**
Børnedragter.
Telefon 3740. Kjøbmagergade 32. Telefon 3740.

M. TRUELSEN,
CONDITOR.
* Specialitet: Isforretning. *
18 • Klareboderne • 18.

Boghandel.

Papirhandel.

AXEL ANDERSEN,
Nørrebrogade 18 A,
1ste Boglade fra Søen.
Grundlagt 1876.

Forlagsforretning.

Musikhandel.

Telefon 4131

Telefon 4131

ROLUND & Co.
Østergade 34

Møbeludsalg

Tegninger & Overslag leveres paa Anfordring

Værksted: Kong Georgsvej 51
Telefon: Godthaab 452



Vilh. Hansen & Co.
Materialhandel.

Tapet- og Farvehandel.

== Telefon 3017. ==

30 Nørrebrogade 30.

Kjøbenhavn N.